

Resan ”UT I DET BLÅ”

Onsdag den 10 april åkte SPF:s Seniorer på bussresa till ”Ut i det blå”. Vår chaufför var Roger Mörk och reseledare Marianne. Vi kunde glädja oss åt full buss, 50 pers. som åkte med.

Alla var förväntansfulla, vart skulle vi åka?

Första stoppet var kaffepaus i Blomstermåla. Stärkta av kaffe med jättegod smörgås, åkte vi vidare på smala slingriga vägar, typiskt för Småland. Solen lyste med sin frånvaro, men alla glada SPF:are lyste upp resan.

Småland är ett skogrikt landskap med många sjöar. Kontrasten mellan dagens civilisation och de forna livsvillkoren inger betraktaren förståelse och respekt för vems liv och vems arbete det var som lade grunden till det moderna samhället.

Så kom vi fram till vårt resmål. Hönsalottas Luffarmuseum i Boda.

Vi möttes av Snacke-Per, ägaren till detta museum. Han har talets gåva och är otroligt vitsig. Vi fick se och höra om glasets historia och om en speciell luffare, nämligen Kosta-Lasse. Så var det dags för Småländsk buffé. Kroppkakor, isterband, köttbullar och den godaste omelett, m.m. Till det drack vi lingondricka. Allt smakade utsökt. Efter maten blev det fria ”tittningar” i museets alla avdelningar. Mycket att se på. Sedan tog musiken över en stund. Vi fick även höra vår chaufför Roger spela och sjunga tillsammans med Snacke-Per. Det var mycket underhållande.

Efter musiken berättade Snacke-Per allt om luffarperioden. Mellan berättelserna skojade och småretades han med oss. Vi skrattade och försökte svara igen med samma mynt, men Snacke-Per har talets gåva.

Allt som är på luffarmuseet är i original. Snacke-Per har själv köpt in många saker och även fått gåvor.

Hönsalottas Luffarmuseum drivs helt utan ekonomiska bidrag.

Vi avslutade vårt besök med kaffe och ostkaka. Den godaste ostkaka jag ätit.

Glada och nöjda med dagen, tog vår charmiga chaufför, oss hemåt igen.

Tack till alla mina medresenärer, Snacke-Per och Roger för att ni förgyllde den här dagen.

Det här är ett resmål som jag kan rekommendera, mycket att se och en härlig underhållning av Snacke-Per.

Här kommer bilder från vår resa.

Reseledare Marianne

Bilder Gunnel och Göran Svensson



Rikligt och gott på buffén









SRF
SENIORERNA
Tjustbygden