

Studiebesök på Livgardet i Kungsängen

2022-02-09

Tex och fotot: T. Ahlsén

Vilken tajming!

Dagen då vi hade planerat in besöket på Livgardet, ja det heter faktiskt bara så, hade även fastställts att bli befrielsens dag, det vill säga befrielsen från i stort sett alla tvingande Corona-restriktioner. Det var skönt att kunna träffas igen utan att behöva tänka på att hålla avstånd mm.

Nåväl, vi samlades utanför Livgardets entré där Peter Amnesten iklädd en historisk blågul karolineruniform tog emot oss.



På grund av fotoförbud fick vi bara fotografera i regementets museilokaler och där hade Peter inte den trekantiga karolinerhatten på sig. Så det blev tyvärr inget foto med hatten påtagen.

När alla 27 medlemmar hade anlänt vandrade vi till matsalen och intog en god lunchbuffé med kaffe.

Därefter tog vi oss till regementets museum beläget i källarvåningen i en annan byggnad.

Peter Amnesten berättade på ett mycket trevligt och medryckande sätt om Karl den XII:s likfärd till Stockholm där vissa menar att man övernattade på Öråkers herrgård medan andra källor påstår att det var i en tidigare byggnad på Granhammar som följet hade vilat i över natten.

Peter berättade även om Gustav Erikssons turer uppe i Mora, flykten mot Norge och tillbakahämtningen av honom till Mora där "16 smocke unge karlar" från Dalarna utsågs att beskydda och kämpa tillsammans med den nyutnämnde hövitsmannen som senare kom att kallas Gustav Vasa. Dessa 16 unga karlar är ursprunget till Livgardet.

Vi fortsatte vandringen runt i museet och Peter svarade villigt på alla våra frågor.

Martin Normark tackade Peter för en mycket trevlig guidning och en intressant och rolig aktivitet var till ända.

Se bilder på följande sidor.









