

FÅGEL, FISK ELLER MITTEMELLAN

Vi träffas 3 gånger i höst 2023.

Glöm inte kamera, kikare, kaffekorg



~~Fredag 18 augusti~~

~~Äskhults By, Fjärås, Kungsbacka~~

~~Avresa kl 9.00 / Samåkning enl överenskommelse~~

OBS! Nytt resmål

Fredag 15 september

**Orraholmens friluftsområde samt Hembygsparken Haraberget i Herrljunga
"möjlighet finns att grilla korv/eller annat"**

samt Jällby socken om ork, tid och intresse finns (ingen promenadslinga)

Avresa kl 9.00 / Samåkning enligt överenskommelse

Meddela Barbro om du är intresserad av att åka med (för samåkningens skull)

Fredag 13 oktober

Gräne Gruva, Svenljunga

Avresa kl 9.00 / Samåkning enligt överenskommelse

Kostnad för studiecirkel 100 kr per person

Betala gärna med swish nr 123 516 61 03 alt Bankgiro 5333-9065

VÄLKOMNA

BARBRO 0703-18 66 77 & BENNY 0706-95 35 49



Orraholmens friluftsområde med fågelsjö och rastplats

Enebacken på Orraholmens hed är ett Natura 2000- område, vilket betyder att den är en del av EU:s nätverk för att skydda utrotningshotade miljöer och arter. Vid fågelsjön finns en rastplats med ett vindskydd att vila sig vid, samt en grillplats och några bänkar. Ett fågeltorn finns invid sjön, några hundra meter söder om Rastplatsen och ett gömsle vid norra delen av sjön. Den lilla sjön med våtmarksområde vid Orraholmen anlades under 90-talet av Naturskyddsföreningen och Herrljunga kommun.

Fiske året runt är endast tillåtet vid plats strax söder om fallet ca 50 m sträcka. Fiske i övriga delar i och runt sjön är endast tillåtet under sensommaren, höst och vinter. Se information på anslagstavlan där Naturskyddsföreningen har satt upp information om fåglar och om våtmarksområdet.

Orraholmens vandringsledsområde

Nossanpromenaden - ca 1,8 km och går mellan Haraberget (spegeldammen) och Orraholmens friluftsområde med närhet till Nossan. Nossanpromenaden går längst en mindre stig och på spångar och går över Orraholmens hed, där det finns två självstängande grindar, då det under sommarhalvåret går nötkreatur i hagen. Nossanpromenaden - Ingraverat N på stolpar, ca 20-30 minuter i lugnt promenad-tempo. Längst med Nossanpromenaden finns fyra stycken skyltar uppsatta samt flertalet bänkar att sitta ned på.

- **Gula spåret** - rundslinga, ca 4 km med anslutning till Skoghälla. Från utgångspunkt vid Skoghälla, längs med Elljusspåret fram till gula spårets rundslinga är det ca 800 m. Gula spåret - Gul markering på stolpar

- **Blåa spåret** - rundsling, ca 2,4 km, utgångspunkt Orraholmens friluftsområde. Blåa spåret - Ljusblå markering på stolpar
- **Rosa spåret** - rundslinga, ca 1,3 km, utgångspunkt Orraholmens friluftsområde. Rosa spåret. Rosa markering på stolpar

Ledmarkeringar / Svårighetsgrad:

Medel - Framkomligheten ska vara god. Vandringen sker mestadels på skogsstigar, och mindre grusvägar och längs Nossanpromenaden finns spänger uppsatta.

Lederna är inte tillgänglighetsanpassade.



Hembygdsparken Haraberget

I vacker natur på sluttningen mot ån Nossan vid Haraberget i Herrljunga ligger Hembygdsparken Haraberget.

Hembygdsparken har ett 20-tal byggnader och räknas numera till ett av länets största friluftsmuseer.

Socknens första skola ligger inom parkområdet - den enda byggnad som är kvar på sin ursprungliga plats.

Här finns också Herrljungas första stationshus (ett av Sveriges allra äldsta).

Större boningshus, ett soldattorp och små ryggåstugor är också hitflyttade.

I närheten av Hembygdsparken finns ett antal fornminnen och här möts ett flertal vandringsleder.

Välkomna till en vandring genom årtusenden i Jällby socken

Jällby ligger söder om Herrljunga. Möjlighet till parkering finns vid missionshuset mittemot Hembygdsgården.

Här finns med spår i naturen att upptäcka från Stenåldern fram till idag. I det vackra odlingslandskapet längs Kvinnestadsåsen finner man många spår efter människor som har brukat jorden i området.

På rullstensåsen vid Jällby ligger en stor mängd fornlämningar av olika slag. Fornlämningarna visar att området nyttjats mer eller mindre kontinuerligt för jordbruk ända sedan slutet av stenåldern. Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta

Fornstig

I området finns en fornstig (ca 3 km rundslinga) som tar dig ut bland flertalet fornlämningar

Sevärdheter: I området finns flertalet sevärdheter såsom Odins flisor, Jällby hembygdsstuga, Jällby kyrka och flertalet fornlämningar såsom rösen, stensättningar, domarringar.



Odins flisor

På Kvinnestadsåsen finns en mängd fornlämningar av olika slag, bland annat många gravar från brons- och järnålder. Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar. Av områdets fem gravfält är Odins flisor det mest kända. Gravfältet består av 15 fornlämningar, tio högar och fem resta stenar. Högarna är upp till elva meter i diameter. "Flisorna" utgörs av tre resta stenar som står tätt intill varandra i en och samma hög.

Traditioner kring Oden/Odin

Oden är den äldste, störste och visaste av asagudarna i den nordiska mytologin. Han är också krigsgud, de dödas gud och skaldekonstens guid. Han sägs vara runornas skapare.

I folktron levde Oden kvar under lång tid vid sidan om kristendomen. I delar av Småland fans till exempel tron på Oden kvar fram till i början på 1600-talet under namnet "den andre".

På en bronshjälms från vendeltiden (år 550-800) avbildas troligen Oden på hästen Sleipner samt hans budbärare och spejare korparna Hugin och Munin. Hugin och Munin betyder "tanken" och "minnet". Hjälmen är funnen i Vendel i närheten av Gamla Uppsala.

Oden sände dagligen ut korparna i världen för att inhämta information åt honom. Hugin och Munin flyger över både Asgård och Midgård. De ser allt och återvänder till Oden och berättar vad de sett. Hemmavid sitter de på hans skuldror. Oden är enligt Grimnesmå mycket orolig för att de en dag inte ska komma tillbaka, i synnerhet Munin.



Jällby gamla hembygdsstuga

I Jällby möts du av en levande jordbrukslandskap med rötter från stenåldern och den lilla Hembygdsstugan som förr låg i Södra Björke socken flyttades till Jällby 1932 och blev där ett litet museum. Stugan är byggd som en timrad och brädfodrad ryggåstuga. Stugan stod tidigare i Södra Björke socken.

År 1850 var den noterad som backstugan "Brännebacken på Lutebo tå". När stugan upphörde att vara bostad skänktes den till Jällby hembygdsförening som bildades 1932. Den flyttades då till sin nuvarande plats och fick fungera som museum. Stugan är öppen för besökare och det finns plats att utanför sitta och äta medhavd fika. Mitt emot stugan finns det en stor parkering invid Jällby missionshus.

Stugan ligger i anslutning till Jällby fornstig. Fornstigen är en promenad i intressant kulturhistoriska omgivningar. Här kan man se stensättningar från brons- och järnåldern samt stenkammargravar från stenåldern och mycket mer. Fornstigen är ca 3 km lång. Här kan man också gå vidare längst med Jällbyleden som är en del av Herrljunga-Gäsenebygdens pilgrimsleder. Jällbyleden är det ca 10 km.

På höjden snett bakom hembygdsstugan ligger Jällby kyrka som sommartid har öppet för besökare. Jällby kyrka har anor från medeltiden.



Jällby kyrka

En del av virket i stommen till dagens kyrka är liggtimmer som dateras till 1100-talet. Det har tillhört en liten träkyrka uppförd under medeltiden. Den omnämns i ett inventarium från 1583 och träskulpturerna från 1200-talet och 1400-talet bekräftar också dess ålder.

Dagens kyrka ligger på en höjd omgiven av äldre kulturlandskap. Dess ålder är dendrokronologiskt bestämd till 1600-talet. Byggnaden står på stengrund. Fasaden är av vitmålad lockläktpanel och har tvåläktsfönster med sex rutor och svarta bågar. Sadeltaket är spåntäckt. Kyrkan hade ursprungligen en nästan kvadratisk form, men är tillbyggd flera gånger. År 1745 byggdes vapenhuset med spåntak i väster med sitt lilla klocktornet täckt av falsad plåt. År 1845 införlivades vapenhuset med långhuset och ett nytt vapenhus byggdes längst i väster. År 1869 förlängdes kyrkan i öster. Flera mindre reparationer och ombyggnader har företagits under åren. År 1766 brädfodrades kyrkan invändigt och väggmålningar från 1767 av John Ljung finns bevarade.