

## 0Genom Husbyringen med SPF-seniorerna Tuna-Säter

Så hade då turen också kommit till SPF-Seniorerna Tuna-Säter att göra sin resa genom Husbyringen. Chansen att åka Husbyringen för oss i länet är stor då många organisationer och föreningar anordnar resan genom Husbyringen, men nu hade alltså turen kommit till SPF Tuna-Säter.

Vår resa startade vid SPF-lokalen i Romme med ett 30-tal förväntansfulla pensionärer ombord. Det blev inte så lång sträcka innan det blev dags för dagens första stopp för förmiddagsfika. Detta intog vi hos Wahlmans café i den anrika Apoteksbyggnaden i Hedemora och det var också där som vår guide för dagen, Inger Backlin, mötte upp. Efter att vi intagit vårt kaffe och smörgås så var det dags att gå ombord på bussen igen och nu började vår resa genom historien.

Resan började med att vi for genom Hedemoras trånga gator. Hedemora som en gång var nordligaste handelsstaden i Sverige. Färden fortsatte sedan mot Husby och upp mot Klosters bruk. I Kloster blev det avstigning och besök i Klosters bruksmuseum där Inger berättade Klosters historia och som på 1700-talet hade Sveriges största krutbruk.

Resan fortsatte och vi passerade Högsta kustlinjen och efter det började det nu luta nerför och vi kom snart till Stjärnsund där det var dags att stiga ur bussen igen. Nu blev det besök och guidning på Polhemsmuseet där vi fick höra om mannen som redan som 6-åring visade tecken på att han var något utöver det vanliga. Vi fick höra berättas om Christopher Polhems liv, familj och uppfinningar. Eftersom vi alla inte fick plats och utrymme samtidigt på Polhemsmuseet så delades gruppen upp och de som inte hade visning fick under tiden tillfället att göra en vandring och shopping i Stjärnsund som visade sig hade ett och annat att erbjuda i form av kryddor och kuriosa.

Efter stoppet i Stjärnsund bar det av till Silvhytteå, ett gammalt ödebruk med masugn och sluss. En naturskön plats mellan sjöarna Fullen och Grycken.

Nu hade det blivit tid för lunch och den intogs hos Carina och Bengt på Långshyttans brukshotell. En mycket vällagad och god måltid som lät sig väl smaka. Mätta och belåtna fortsatte så vår resa där vi passerade Outokumpo, Erasteel och Klosterverken. Vi fick också veta att i trakten har det varit spinnrockstillverkning, spinnrockar som i slutet av 1800-talet efterfrågades och skickades till folket som flyttade från Nås till Jerusalem.

Vi hade så kommit till vårt sista stopp för dagen, Husby kyrka. Vi besökte kyrkan och fick veta att den har sin bakgrund i 1100-talet. När vi kom ut ur kyrkan kunde vid på andra sidan älven se Husby Kungsgård och även Näs Kungsgård.

Efter en mycket intressant och givande dag genom Husbyringen, Sveriges första ekomuseum, som invigdes 1970, började dagen lida mot sitt slut. Henrik, vår chaufför, hade kört bussen idag och det gjorde han lugnt och tryggt. Vem behöver Internet, Google o.dyl. när Inger finns undrade en av våra resenärer, och jag, och fler med mig, håller med. Det Inger inte vet och kan om Husbyringen går nog inte att få fram på annat håll. Tack Inger!

