

SPF Skärgårdens årsmöte 27 februari 2023

Nyligen höll SPF Skärgården sitt årsmöte i Pingstkyrkan, Holmsund inför ett 50-tal medlemmar. Ordförande Ronny Lönnberg hälsade alla välkomna och presenterade nya medlemmar. En parentation följde för de sju medlemmar som avlidit under året. Till mötesordförande usågs Ingemar Sandström och till sekreterare Annica Näslund och sedan startade årsmötet vilket genomfördes på ett professionellt sätt av den rutinerade ordföranden tillika distriktsordföranden i SPF.

Verksamhetsberättelse, ekonomi, verksamhetsplan och budget för 2023 gicks igenom och godkändes av årsmötet. Enligt den upplästa revisionsberättelsen var föreningens ekonomi i god ordning.

Ronny Lönnberg blev omvald som ordförande i SPF Skärgården och i övrigt består styrelsen 2023 av Rigmor Ahlberg, Sten Dahlbäck, Ingrid Nyberg Boström, Birgitta Nordholm, Roger Näslund och Lennart Ölund. Dessutom är Ulf Tiger adjungerad till styrelsen angående ekonomiska frågor. Christine och Sven Hanell avtackades efter nio år i styrelsen av ordförande Ronny med blommor och presentkasse.

Bouleturneringen i föreningens regi är viktig för många medlemmar och det vinnande laget bestående av Arne Wännman, Rune Grönlund och Sven Bertil Johansson fick mottaga det pampiga vandringspriset.

Sedan blev det fika inne i cafe´ Nyfiket med utsökt gott hembakt bröd och trevlig samvaro. Lotteriansvariga Rigmor Ahlberg hade som vanligt ordnat ett fint prisbord. Hennes engagemang och intresse för lotteriverksamheten har stor betydelse då den skapar ett betydande överskott till föreningens kassa.

Sedan blev det dags för underhållning då Ingemar Sandström nu visade

en annan roll än som mötesordförande. Till sitt gitarrspel sjöng och berättade han om sin ungdomsidol Elvis Presley. 1957, när Ingemar var 12 år, hade han lyckades han ratta in Radio Luxemburg och hörde då för första gången Elvis Presley sjunga. Det var sången " Don´t be cruel" och Ingemar blev direkt fascinerad av denne artist och intresset har sedan dess hållit i sig. Det blev en mycket intressant berättelse med olika anekdoter omkring Elvis och hans sånger. Elvis släppte det mesta av sin musik genom filmerna vilka alla blev stora kassasuccer. Totalt medverkade han i 33 filmer och var 1957 den högst betalde skådespelaren i USA. När han 1958 skulle göra militärtjänst blev man tvungna att förflytta Elvis till Tyskland eftersom militärbasen i hemlandet ständigt var belägrad av skrikande fans. Elvis sjöng in ungefär 800 titlar varav 108 blev listettor i USA, en helt ofattbar siffra! En miljard skivor såldes under hans livstid och ungefär en halv miljard efter hans död vilket visar Elvis storhet.

Med ett finstämt, trevligt och underhållande framträdande gav Ingemar en god bild av Elvis Presleys makalösa karriär och helt unika sångröst. Sånger som When my blue moon turns to gold again, Treat me lika a fool, Teddy bear, Treat me nice, Can´t help falling in love och It´s now or never framfördes av Ingemar och visade vilken musikalisk bredd Elvis hade. Ingemar minns precis TV-sändningen från Elvis sista framträdande i Las Vegas endast en månad före hans död. Då satt Elvis ensam på scenen vid en vit flygel och spelade och sjöng 1920-talsmelodin "Unchanged melody" mer känd som " I need your love ..." ett oförglömligt ögonblick för Ingemar och alla andra Elvisfans.

Ingemar avtackades med stora varma applåder och en chokladask av barndomsvännen Sven Hanell. Den senare överlämnade också en personlig present i form av en schackbok från 1960-talet till sin gamle

schackkompis. Eftersom framträdandet genomfördes i Pingstkyrkan blev extranumret, den otroligt vackra gospeln "Precious Lord", särskilt passande. Ingemar fick ytterligare applåder och åhörarna kunde gå hem och gnola på någon av de sånger som framförts under eftermiddagen som t.ex. "It's now or never"

Text: Sven Hanell