

Resa 2010 till Frankfurt an der Oder och Spreewald

Med fullsatt buss startades resan redan 05.30 den 7 augusti. Färden gick via Helsingborg - Helsingör, Gedser - Rostock och vidare förbi Berlin till vårt hotell utanför Frankfurt dit vi anlände vid 22-tiden. Det blev en lång och ganska ansträngande första dag.

Resan arrangerades i samråd med Bengts Resetjänst i Skara och Susanne Johansson körde bussen och i Helsingborg anslöt Bob Peetz som guide under resan.

Söndag förmiddag tog bussen oss till centrala Frankfurt och därifrån promenerade vi över Oder till marknaden i Stubice. Sedan åkte vi åter med bussen till Schwertzkoer Mühle, en restaurerad såg som drivs med vattenkraft och har en liggande sågram. Här intog vi också lunchen.

På eftermiddagen for vi vidare till Neuzelle och fick en förevisning i konsten att framställa öl, en tradition som pågått i mer än 400 år i klosterbryggeriet. Vidare tittade vi in i den katolska stifts kyrkan, byggd i gotisk stil med fantastiskt vacker utsmyckning..



Vårt hotell Ramada utanför Frankfurt an der Oder



På bron över Oder in i Polen med vår guide i täten



Marknaden i Stubice





Föreläsning av sågen i Schwertzkoer Mühle



Munkarna drev tidigare Klosterbryggeriet i Neuzelle men idag är det privatägt. Den här lilla träfiguren får representera forna tiders bryggare.



Vacker utsmyckning i den katolska stiftskyrkan i Neuzelle. På sjutton- och artonhundratalet fick den ursprungligen gotiska kyrkan sin barocka utformning och praktfulla inre.

På måndagen åkte vi mot Spreewald i södra delen av delstaten Brandenburg och på vägen gjorde vi ett stopp i Cottbus, huvudorten i området. Området bebos till stor del av sorber, ett slaviskt folkslag som invandrat från Tjeckien. Här gjorde vi en liten stadsvandring och såg bl a att gatuskyltar mm hade namn både på tyska och sorbiska.

Strax innan Cottbus passerade vi mycket stora dagbrott för brunkol och en samling kolkraftverk. Det är svenska Vattenfall som driver verksamheten och levererar elström till stora delar av östra Tyskland.

Vi fortsatte sedan mot Lübbenau där vi fick en tur med deras karakteristiska båtar, framdrivna av en "roddare" som använde sin åra att skjuta på från botten. Området har en mängd flodarmar och kanaler som går fram i yppig grönska, främst alskog men också bebyggt och bebott. Det är floden Spree, som rinner genom ett platt landskap och har tagit sig många olika fåror. Här kan man lätt komma vilse.



Spremberger Turm i Cottbus



Fasad vid Altmark Platz, Cottbus



Altmark-Brunnen



Gatunamn på tyska och sorbiska

Nedan följer olika vyer från höjdpunkten på resan, vår båtfärd i Spreewald:





Efter en innehållsrik och trevlig resa beger sig resällskapet mot bussen för hemfärd.



Noterat och fotograferat: Leif Bertilsson
Sidan senast uppdaterad 2012-02-27
© 2014 SPF - info@spf.se