

Endagsresa 2016 med buss till Värmland

45-talet resenärer samlades tidigt en torsdagsmorgon i maj för utflykt. Vid 7-tiden anlände bussen och man steg på. Resan gick sedan norrut till Kristinehamn för ett första stopp med förmiddagskaffe.



Det var Hembydsgården i Kristinehamn som tog emot och serverade kaffe. I gården fanns också ett museum där deltagarna gärna stannade till för att se på olika gamla föremål.

Resan gick sedan vidare till Karlskoga.



Här väntade ett besök på Nobelmuseet. En guide tog emot i Björkborns Herrgård, som var Alfred Nobels hem de sista tre åren han levde, 1893 -1896.



Väl inne i herrgården blev en "vaxdocka" i allra högsta grad levande och tog över guidningen. Detta skedde med stor inlevelse, en hel del dramatik och framförallt med härlig humor. Ovan visar han upp testamentet, som så småningom blev grunden för Nobelprisen.

Efter rundvandring i herrgården gick resällskapet vidare till Laboratoriet där tillfälle gavs att fördjupa sig i en hel del av Alfred Nobels uppfinningar, ett flertal foton och en utställning om Ragnar Sohlman. Han var assistent till Nobel och den som nog hade störst betydelse för att Nobelprisen blev en svensk angelägenhet och inte en fransk. Nobel hade ju haft sin bostad i Paris i många år och framför allt släkten ville att testamentet skulle tolkas i Frankrike, kanske mest för att man skulle få ta del av en större andel av kvarlåtenskapen.

Efter lunch i Karlskoga gick färden vidare till Södra Råda gamla kyrkas kyrkplats utanför Gullspång.



Vid kyrkplatsen mötte två guider upp. En av dem berättade om den gamla kyrkan, dess fantastiska målningar och den tragiska händelsen den 12 november 2001, då en mordbrännare tände eld på kyrkan och en kulturskatt gick förlorad. Man fick också bese återuppbyggnaden, så långt den nu hade framskridit.



Den andra guiden berättade om det projekt som nu pågår att, med gammal teknik och hantverkskunnande, återuppbygga en kyrka så som man anser att den ursprungligen sett ut när den uppfördes på 1200-talet.



Så här långt har man kommit med återuppbyggnaden nu och det kommer att ta många år innan man blir klar. Arbetet fortgår som en lärande process för att förstå hur man gick tillväga

på 1200-talet och för att kunna använda tekniken i andra sammanhang när man ska restaurera och bevara gamla byggnader.

Under hemresan tackades resekommittén och chauffören för ett fint arrangemang och deltagarna kunde återvända hem igen med många intryck i bagaget.

Text o bilder: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2016-05-24

© 2014 SPF - info@spf.se