

## Medicinhistoriska museet i Falun har haft besök från SPF-Seniorerna från Tuna-Säter.

På medicin-historiska museum egen hemsida kan man läsa följande:

Museet finns i Nisserska huset vid Falu lasarett. Huset byggdes 1896 som en arbets- och försörjningsinrättning för fattiga och kallades för Vallmanska arbetsinrättningen efter en av dess donatorer, direktör Claes Vallman. Efter att landstinget övertagit huset på 1940-talet kom det att användas för vård av långtidssjuka och senare ersätta verksamheten vid det ursprungliga Nisserska Sjukhemmet, som även det tillkommit efter en donation, i detta fall från familjen Nisser. Nisserska huset inhyste för en tid snickare, tapetserare m fl men inrymmer sedan 1999 Medicinhistoriska museet, Nisserska teatern och konstateljéer.

Vår guide för dagen, Kaarina Jansson, som tidigare arbetat många år inom sjukvården visade oss runt i museet. Vi fick se hur dåtidens instrument av olika slag inom sjukvård fungerade, bl.a. se hur sprutorna såg ut, porslinsögon och proteser av allehanda slag. Vi fick ta del av hur röntgenutrustningen utvecklats genom åren. Ett besök i en operationssal från dåtiden och en sjuksal med sängplatser och personal (dockor) klädda i tidsenliga kläder fick vi också se. Vi fick också veta att barmorskeutbildningen här i Sverige började på 1700-talet och då var utbildningstiden 2 år med lärlingstid innan man blev godkänd och fick sitt barmorskebrev och kunde börja sin tjänstgöring. Fram till 1950-talet fick barmorskorna dessutom betala och tillhandahålla sin utrustning själv innan det så småningom blev landstinget som ansvarade för dem. Ja, det var mycket att se och höra om, och ibland så sägs det att det var bättre förr, men i det här fallet, så tror jag nog att utvecklingen gått framåt och vi är glada och nöjda med den sjukvård som vi erbjuds idag.

