

# Fotoalbum

Från SPF;s resa till Dalsland och Värmland

30 augusti - 2 september 2018

**30 Augusti 2018**

Uppe med tuppen. Lars-Inge Karlsson hämtade upp oss i Unnaryd 06.15. Vidare mot västkusten för att möta upp vår guide, Elisabeth Magnusson i Kålleröd. Efter ett par timmar nådde vi Ljungskile och Lyckans Golfklubb där vi fick god förmiddagsfika. Nu på mindre vägar mot Klässbol och linneväveriet. Tittade lite på produktionen och besåg även deras fantastiska produkter. Några inköp gjordes också. Lunch kunde vi få på egen hand i Kvarnen några hundra meter från väveriet. Några mil till och vi nådde fram till Rackstadsmuseet i Arvika. Många olika konstverk hade producerats där under en aktiv tid. En mycket kunnig guide informerade om verksamheten och dess konstnärer. Mest kända är väl Maja och Gustaf Fjästad samt bröderna Eriksson med Christian som den mest berömde.

















En del tittade även in i snickeriverkstan med äldre verktyg som fortfarande användes av en Eriksson, trots en ålder på över 90 år.

Framåt kvällen nådde vi vårt hotell, Frykenstrand med ett vackert läge vid Frykens strand. En god buffet serverades. Tidigt sängläge efter en lång dag.









## **31 Augusti 2018**

Efter en väl tilltagen frukost ställde vi kosan mot ett kylslaget Rottneros, söder om Sunne. Här möttes vi av köksträdgårdsmästaren/guiden som var klädd i flera lager av ull. Efter en rundvandring fick vi lite tid för egna strövtåg i den vackra parken med många skulpturer och vackra odlingar.











Vidare mot Torsby och Sahlströmshuset där vi möttes av guiden Håkan, som liksom värmlänningar hade ett välsmort munläder. Han berättade kunnigt om gårdens flera ägargenerationer och dess livsöden samt att gården nu förvaltades av en stiftelse. Lunch intogs därefter.





Ingen rast och ro. Nu till Mårbacka på andra sidan Frykensäjarna och uppdelning i två grupper för guidning. Intressanta presentationer om Selma och hennes liv samt hur hon skötte gården med ett socialt ansvar för traktens befolkning. Visningen avslutades med Selmas inspelade tacktal till Sveriges folk i samband med hennes 80 årsdag. Tillbaka till hotellet där ännu en välsmakande middag väntade.





























## **1 September 2018**

Kosan ställs mot Karlstad och Alsters Herrgård. En minnesgård över Gustaf Fröding som föddes här 1860. En inspirerad guide som berättade om gården, poeten och hans liv, och som med stor inlevelse läste ur samlade verk av Gustaf Fröding. Mycket intressant.









GUSTAF FRÖDING  
FÖDDES HÄR DEN 22 AUG. 1860

— — — — —  
HVAR GRÄL ÄR VET INGEN  
MEN DJUPAST I TINGEN  
BO GNISTORNA HEMLIGEN KVAR  
AF LJUS, SOM I LIFSDRYCKEN VÄR



*Men strunt är strunt och snus är snus,  
om ock i gyllne dosor,  
och rosor i ett sprucket krus  
är ändå alltid rosor.*

*Ur Idealism och realism.*



Nu några kilometer med bussen till Sandgrund, Lars Lerin's museum. En fantastiskt stor produktion genom hela livet och med olika uttryck beroende på hans sinnesstämningar. I närheten av museet startade Pride-festivalen med många tusen deltagare.













Värmlands museum var stängt för renovering över helgen, så Lars-Inge föreslog att vi drar vidare upp till Tössebergsklättens höjder. Ser ut som en sockertopp och har Sveriges brantaste asfalterade väg. En vidunderlig utsikt över Fryksdalen. Därefter väntade ännu en smakfull 3-rätters middag på hotellet.









## **2 September 2018**

Bussen lastas och efter frukost beger vi oss söderut mot Bengtsfors. Där väntar Sture och båten Storholmen byggd 1890 för färd nedströms Dalslands Kanal med 18 slussar. En otroligt intressant färd genom blanka sjöar och grävda kanaler. Slussvakter som hjälpte till med att öppna/stänga slussportar.





























Vi fick även en god lunch serverad på båtfärden. Lite trångt men det fixade sig till allas belåtenhet. Efter 4 timmars båtfärd nådde vi fram till akvedukten i Håverud för överfart över vattenfallet som ej kunde bemästras vid kanalbygget. Väg- och järnvägsbroar går över vattenvägen. Några branta slussar återstod innan vi nådde hamnen i Håverud vid Vänerns strand. Efter någon timmes landkänning körde vi söderut mot Mellerud och efter en fikapaus i Lilla Edet mot Mölndal där vi tog avsked av Elisabeth.















FÖRSLÄNDBÄCKEN  
DALSÄNDCENTRE











Trevliga guider, Elisabeth samt de andra på besöksmålen, samt Lars-Inges körning blev ett mervärde på resan.

Dessutom hade Rolf Kenneryd och Ingela på Erlings Bussresor gjort en stor insats för att få till detta digra program.

Vi skall inte heller glömma de trevliga reskamraterna och den gemenskap som rådde under hela resan.