

SPF Växjö Dagstur till Älmhult mfl 2-3/9-20

SPF Växjö föreningen har varit på dagsturer med Bengt Bark som reseledare. Vederlövs gamla kyrka var första stopp där Åke Svensson berättade om kyrkan. Vår guide Kerstin Paulsson berättade lite då och då utefter vägen såsom i Sunnanvik. I Torne var det många som köpte glass hos Ströbergs. Åsnens nationalpark vid Trollberget rastade vi med eget fika. Bilkirkogården utanför Ryd är en intressant plats. Lunch åt vi på IKEAs museum. Morgan Hjalmarsson körde som vanligt säkert. På grund av Corona fick turen gå i två dagar med max 25/dag för att hålla avstånden.



Vederlöv gamla kyrka är uppförd under 1100-talet. Framför kyrkans huvudingång finns ett timrat vapenhus som omnämns 1689. En rikt ornamenterad järnbeslagen dörr leder in i kyrkorummet. Bänkinredningen är ursprungligen från 1679. Danska stenarbetare anlätades för bygget av kyrkan enligt en hörnsten.



Interiören präglas av en rik målningsdekor.



Predikstolen.

SPF Växjö Dagstur till Älmhult mfl 2-3/9-20



Danskarnas hörnsten.



Åke Svensson berättade med inlevelse om sin kyrka.



Ströbergs lanthandel i Torne lockade många glass - sugna.

SPF Växjö Dagstur till Älmhult mfl 2-3/9-20



Åsnens Nationalpark med Trollberget med sina spännande grottor och gångar.



Åke på myren föddes år 1914 och år 1935 köpte han Kyrkö mosse för att bryta torv. Åke byggde då ett hus på 12 kvadratmeter som han bodde i. På 1950-talet började man att prata om bilen som "var mans egendom". När bilen hade gjort sitt såg Åke möjligheten att ta vara på det som var av värde. Åkes affär för bildelarna blev bussen.



Bilkyrkogården består av 150 skrotbilar fram till 1974.