

Gotlandsresa 22-25/5 2023

Vi fick en tidig start. Désirée hämtade oss i Öregrund 6.45. Efter att ha hämtat upp övriga deltagare från Östhammar, Gimo och Österbybruk styrde vi kosan mot Nynäshamn och Destination Gotland som tog oss över till Visby där vår guide Gunilla tog emot oss.

Vi började med en stadsvandring som utgick från Almedalen, vi gick genom den vackra Stadsparken och hamnade till slut på Visby Glasblåseri. Där berättade glasblåsare Christer om det speciella med deras verksamhet. Dom använder bara returglas som dom smälter om och gör nya saker av. Han blåste bl a ett glas och en tallrik när han visade oss tekniken. Glasen som dom smälter ner hämtar dom från närbelägna krogar. Smältugnen håller 1200 grader och avsvalningsugnen ca 600 grader så det var ganska varmt i lokalen!

Efter det checkade vi in på hotell Scandic Visby där vi åt en gemensam middag.

Dag 2.

Efter en riklig frukostbuffé satte vi oss i bussen igen klockan 9 för att besöka Sudret, som den sydligaste delen av Gotland kallas. Vi åkte längs en underbar väg som kantades av enar och martallar och många orkidéer. Vid Kronvalls fiskeläge gjorde vi ett stopp och Désirée dukade upp lite fika. Vi besökte också ett litet sandstensmuseum där en Henrik berättade för oss om sandstens betydelse och nytta för Gotland genom århundraden. Kalkstensbrytningen upphörde på 1980-talet.

Hoburgsgubben, längst ur på sydspetsen, fick naturligtvis också ett besök. Hans näsa var röd denna säsong. Den (nästan alltså) har haft lite olika färger genom tiderna.

Vi åt lunch på Holmkällens pensionat där tiden hade stannat både exteriört och interiört på året 1949 då det startade.

Öja kyrka fick också ett besök. Den är en av Sudrets medeltida kyrkor som har ett torn som är 67 m högt. Allt som allt har Gotland 92 medeltida kyrkor och vi hann se 23 stycken idag. Även dag 2 avslutades med en gemensam middag på hotellet.

Dag 3

Denna dag var vikt till Fårö. Vi började vid Fårö kyrka där Ingmar Bergman och hans hustru Ingrid är begravda. Fårö kyrka är den yngsta av Gotlands kyrkor och är från 1300-talet.

Vi åkte vidare till Digerhuvuds och Langhammars raukar där vi promenerade runt i strålande solsken och beundrade naturens konstverk.

Den goda lunchen intogs på Fårögården, fortfarande i strålande solsken.

Fåröturen fortsatte med en stopp vid Ryssnäs och Engelska kyrkogården som är en gammal kolerakyrkogård och användes under mitten av 1800-talet. Dagens sista stopp var Ellinghems medeltida kyrkoruin. Kyrkan var i bruk från 1100-talet till 1600-talet. Ängen runt kyrkorummet var fylld av orkidéer och kapar, som är vild purjolök.

Hela denna dag var magiskt vacker och Désirée sa att hon sällan hade haft så vackert väder på Fårö, både sol och vindstilla.

Även denna dag avslutades med en gemensam middag på hotellet.

Dag 4

Så var vi framme vid vår sista dag på Gotland. Efter sedvanlig frukost packade vi in oss i bussen och for österut denna gång. Första stoppet var Graute lammgård där ägarna Kjell och Jenny berättade om sin verksamhet. Deras vallhund visade oss hur vallning av får gick till i en av hagarna och när vi gick till nästa hage stod en av tackorna och slickade på en alldeles nyfödd kammunge. Medan vi stod där födde hon ytterligare en unge. Efter lite shopping i deras butik for vi vidare till Tingstäde fästning, som är en underjordisk skans från början av 1900 talet. En väldigt bra och informativ film berättade om dess historia och om hur det var att t ex göra sin militärutbildning där.

Efter Tingstäde fästning åkte vi tillbaka till Visby där vi fick några timmar att strosa runt på egen hand i gränderna och äta lite lunch innan vi gick ombord på båten som tog oss tillbaka till Nynäshamn. Efter ytterligare några timmar till hade Désirée släppt av oss på våra hemorter och ännu en resa var till ända.

Jag tror jag talar för hela gruppen när jag säger att det var en mycket trevlig resa.

Nedtecknat av Gia Rudström.