

Polen 2014 med Gdansk

19 - 22 september anordnades en 4-dagarsresa till Polen. 40 förväntansfulla resenärer jämte reseledare och chaufför lämnade Ardala för resa via Karlskrona.



Paus för lite kaffe utmed vägen.



Väl framme i Karlskrona var det några som passade på att ge en slant till Gubben Rosenbom, som står utanför Amiralitetsskyrkan.



På avstånd kunde man även beskåda färjan som skulle ta oss till Gdynia. Efter ankomst till Polen tidig morgon anslöt en lokal, svensktalande guide och resan gick via Sopot mot Gdansk.





Samling framför anrika Grand Hotel i Sopot.



I Gdansk gjordes en stadsrundtur till fots genom "Gamla staden". Gamla staden var till stora delar raserad efter andra världskriget men man har reparerat och restaurerat de gamla byggnaderna så autentiskt som möjligt med hjälp av ritningar, skisser och fotografier. Det är en mycket vacker stadskärna och det är svårt att tänka sig att det mesta en gång låg i ruiner.



Här ses den jättestora Mariakyrkan, världens största tegelkyrka, som rymmer 25 000 besökare.



Interiör från koret.



På lördagseftermiddagen var det bröllop i kyrkan med många fint upklädda bröllopgäster.



En annan imponerande och vacker byggnad var rådhuset.



På kvällen med effektfull fasadbelysning.



Ytterligare en byggnad i kvällsbelysning.



Några nybyggda fastigheter. Lagg märke till husens placering med gavlarna ut mot gatan, typiskt för Hansastäder.



Vi har lämnat Gdansk och reser genom ett stort slättlandskap med åkermark så långt ögat kan se.



Målet är borgen i Malbork, Europas största medeltida borg. Borgen är uppförd i tegel och upptagen på Unescos lista över världskulturarv.



Inne i borgen fanns många stora och vackra salar att beskåda och guiden hade mycket att berätta om borgens historia och herremän, bl.a. Sigismund, sonson till Gustav Wasa och kung av både Sverige och Polen i slutet av 1500-talet.



Ovan ses kyrkan i borgen, den del av borgen som ännu inte restaurerats efter andra världskriget. Med hjälp av stödpengar från Norge räknar man dock med att den ska vara i sitt ursprungliga skick om ett par tre år.

Efter turen till Malbork åkte vi tillbaka mot Gdynia för besök i ett mycket stort köpcenter med över 300 butiker. Sedan var det dags att resa vidare till färjan och hemresa.



Klara att lämna färjan för vidare busstur hemåt.

I bussen tackade Carl-Olof Carlsson chaufför och reseledare för en väl genomförd resa som dessutom begåvats med ett enastående fint och varmt väder. Sedan vände han sig till resekommittén och tackade för ett gott arbete med alla de tre researrangemangskommittén anordnat under året. Mycket nöjda resenärer kunde återvända hem igen.

Text o bilder: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2014-09-24

© 2014 SPF - info@spf.se