

Resa till Rügen 2009

Den 7 - 9 september arrangerade SPF Ardala en höstresa till Tyskland och ön Rügen. 43 resenärer följde med, de flesta SPF-are från Ardala men några kom från Skara o Kvänum. Bengts Resetjänst i Skara stod för det praktiska med Susanne som duktig chaufför. Här nedan ses "vår" buss under ett stopp i närheten av slottet Spyker.



Tidigt på måndagen startade vi från Skara och Ardala. Resan gick utmed svenska västkusten till Trelleborg och färjan till Sassnitz. Väl framme där efter 4 timmars båtresa med god måltid korsade vi Rügen och anlände till Stralsund och vårt hotell vid 18-tiden.

På kvällen tog vi oss en titt på Stralsunds Altstadt, Gamla stan. Här ses Rådhuset vid torget Alter Markt

Gamla stan utnämndes 2002 till världskulturarv av UNESCO





Nästa morgon var det dags för utfärd på Rügen. På bilden ses vår chaufför Susanne till vänster och färdledaren Bengt på Bengts Resetjänst till höger.

Vår lokalguide berättar om nordligaste udden på Rügen, fyrplatsen Kap Arkona, även kallad Tysklands Nordkap



Den nya fyren på Kap Arkona ses till vänster och den gamla fyren, Östersjöns äldsta fyr, till höger.

Nästa etappmål var Jasmund Nationalpark med "Königsstuhl", en helt vit klippa som här ses från "Viktoria Sicht"



I Nationalparken finns rikligt med vackra bokskogar.

Mellan Sassnitz och Binz passerade vi semesteranläggningen Prora, ett 4,5 km långt huskomplex som började byggas 1936 och som skulle kunna ta emot 20 000 personer. När kriget bröt ut 1939 var den inte färdig och har heller aldrig blivit det. Så gott som hela byggnaden står tom.





Utanför anläggningen ligger en fin badstrand som tyvärr är något svårfunnen pga. den enorma byggnationen



Till sevärdheterna i badorten Sellin hör badbryggan, som byggdes redan 1906.



På stranden vid sidan om bryggan ses de för Nordtyskland så typiska badstolarna.

Som avslutningsbild från vår resa till Rügen ses Marienkirchen, Stralsund i kvällssolen.

Under hemresan tackades resekommittén Margareta Berntsson och Gun-Britt o Jan-Erik Johansson för en välarrangerad resa av Olof Lundgren och Carl-Olof Carlsson. Bengt tackade också och Susanne visade ett alldeles färskt bildspel från resan.



Fotograferat o noterat: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2012-02-27
© 2014 SPF - info@spf.se