

## Vårresa 2015 till Holland

22 april samlades 50 förväntanfulla resenärer för en 7-dagarsresa till Holland. Färden gick via E20 och E6 till Trelleborg för överfart till Travemünde. Nästa dag gick resan vidare genom Tyskland mot Holland och sedan över den långa Zuiderseevallen, den mer än 30 km långa fördämningen mot havet.



Zuiderseevallen med motorväg ovanpå ses ovan.

När vallen passerats började blomsterfälten synas genom bussrutan.



Utanför Amsterdam i en nybyggd stad, Almere, var vårt hotell beläget. En mycket modern byggnad som stod på pålar och hade vidbyggd entré och matsal. Ses nedan. Almere är en

nybyggd stad som ligger på en polder - en invallning, Staden, inte mer än 35 år gammal, har en mycket modern och varierande arkitektur.



Nästa dag besöktes världens största blomsterauktion i Almeer. Auktionen sker i en gigantisk lokal/hangar och verksamheten är högautomatiserad på alla sätt.



Hur alla dessa vagnar med blommor och lökar kan komma till rätt adress är svårt att förstå.

Resan fortsatte sedan till den berömda målningen Panorama Mesdag i Den Haag. Det var en otrolig upplevelse där åskådarna befanns sig i en kupol med målningen runt om. Ett avsnitt av målningen, som är 14 meter hög och 120 meter i omkrets ses härunder.



Efter detta gick färden vidare till Delft för att bese porslinsfabriken.



Allt porslin handmålas innan det går till bränning.



Ovan ses en del av deras vackra produkter.

Sista stoppet för dagen var Vollandam, en gammal fiskeby, sammanbyggd med Edam, berömd för sina ostar.



Efter en promenad på "ströget" gjordes besök hos en osttillverkare och dessutom fick man se hur de typiskt holländska träskorna tillverkas.

På lördagen gick resan till Keukenhof och dess fantastiska blomsterprakt.



Tulpaner och hyacinter i mängder, överallt. Många besökare också.



Efter besöket på Keukenhof reste man vidare en bit för att få bra överblick av blomstertåget. Årets tema var kungligt och det kunde man se på många av ekipagen.



En "Kunglig" vagn ovan och en krona härunder.



Sista dagen innan hemresa tillbringades i Amsterdam. Först var det en guidad tur med kanalbåt.



En av många broar som passerades.

Avslutningsvis besöktes diamantsliperiet Gassan Diamond och sedan var det tid för fria aktiviteter i Amsterdam.

Under hemresan mot Travemünde gavs också tid till ett kort stopp i Lübeck och möjlighet att se lite av centrala staden.

När resan närmade sig sitt slut tackade ordföranden Elsa Hovmark Svensson vår reseledare/guide Kristina och chauffören Patrik för utmärkt arbete och engagemang under resan. Resekommitténs ledamöter Gun-Britt, Per-Olof och Ingemar tackades också för bra förarbete och planering. Det hela avslutades med varma applåder och mycket nöjda resenärer kunde återvända till hemorten igen.

Text och bilder: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2015-05-02

© 2014 SPF - [info@spf.se](mailto:info@spf.se)