

Besök på Veterinärmuseet

I mitten av mars besökte drygt 30 medlemmar Veterinärmuseet i Skara.

Göran Jönsson tog emot och hälsade välkommen till Brogården. Han guidade oss sedan genom museets källarvåning och Bertil Samuelsson guidade oss i bottenvåningen.



Ovan ses delar av den gamla grundmuren från 1200-talet då det låg ett Franciskanerkloster på platsen, Sankta Katarinaklostret. I samband med att Peter Hernquist byggde nytt hus på Brogården efter en brand upptäcktes de gamla murarna, som då delvis användes till nya husgrunden och här har det senare skett arkeologiska utgrävningar där man funnit skelett och annat.



Efter introduktionen om byggnadens historia berättade Göran sedan om Peter Hernquist och hans roll vid starten den första veterinärskola 1775 i Sverige, med placering i Skara på Brogården. Peter Hernquist var född i Härlunda och fick studera i Skara men senare också i Uppsala som Linnélärlunge. Han studerade därefter veterinärmedicin i Frankrike. Hemma i Sverige igen blev han lektor på Läroverket i Skara och så småningom fick han starta sin veterinärskola. Han var enda läraren på skolan men som föreståndare fick han även professors titel.



Några av åhörarna framför "glasgolvet" som ligger ovan ett framgrävt skelett.

Göran berättade sedan om hur man botade olika åkommor på kreatur på 1700 - 1800 talen och vilka olika hjälpmedel man kunde ha till sitt förfogande.



I ett av rummen finns Peter Hernquists boskapsapotek med originalutensilier från 1780-talet.

På bottenvåningen fick vi se en film om Peter Hernquist, från liten pojke i Härlunda till tiden på Brogården och Veterinärskolan. På bottenvåningen finns också information och apparater som använts i samband med behandling av husdjurs åkommor genom åren liksom veterinärens olika yrkesroller. Bertil Samuelsson berättade om Hernquists efterträdare som ansvarig för Veterinärskolan efter Hernquists död, Sven Adolf Norling. Bertil visade oss också ett sammaträdesrum med unika möbler, tillverkade av två stora askar utanför huset och som bröts i samband med en storm 2003.



Efter avslutad visning smakade det gott med kaffe och kaka i museets cafeteria.

Ett stort tack till Göran Jönsson och Bertil Samuelsson för intressant och sakkunnig guidning.

Text och bilder: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2015-04-01

© 2014 SP