

Det tar sig. Idag var vi 13 deltagare på vandringen trots att termometern visade -8,8 hos mig och hela -10 hos någon annan. Kan ha berott på att vi tittat på termometern vid olika tidpunkter för morgonsolen från klarblå himmel gjorde sitt. Vi styrde bilarna mot Vrena och parkerade i den vackra ekparken runt Vrena Folkets Hus. Sedan gick vi över till östra sidan av Farnebyfjärden. Vi fortsatte på vägen upp mot Berga gård där vi passerade en stätta och sedan kom över till de fantastiska vidlyftiga ekarna som inte så lätt låter sig fångas på bild. Vi fortsatte sedan upp till fiskestugan där det finns rester av en kräftskaiva allt står som om det var igår man lämnat festen och vi fikade naturligtvis i en solig backe där det troligen stått ett torp för runt omkring fanns flera gamla äppelträd. Några stannade kvar i solen medan resten av gruppen gick vidare genom hasselskogen till ett hygge där flertalet av de lämnade frötallarna tagit stryk och fallit i de stormar som härjat under vinter och vår. Nattkylan som också bibehöll temperaturen i skuggpartierna på avsevärt lägre nivå än i solen fick blåsippor och vårlök att sluta sina kalkar och dra sig tillbaka ner mellan fjolårslöven och några vitsippor såg vi inte röken av. Däremot iakttog vi fälthararna som jagade varandra och hade hyss för sig i ren vårglädje.



Rapportör Kristina Linde



