

Lokalen i Södertuna bygdegård var i stort sett fullsatt när Per-Olof "Posa" Serenius gästade SPF Tuna-Säters månadsmöte.

Per-Olof "Posa" Serenius, inledde med att tala om att han föddes i [Hedemora](#). Han har dock haft Gävle som bostadsort sedan unga år där han arbetat som brandman. Idag bor han inom Falu kommun. Yrket som brandman har gjort att han under sin tävlingskarriär kunde vara ledig och byta arbetsskift med sina arbetskamrater. Posa är svensk [isracingförare](#) med två VM-guld på meritlistan.

På dagens möte berättade, och visade, han bilder från resan från Sydkorea till Moskva som genomfördes tillsammans med Varg-Olle Nygren, Ove Fundin och Lelle Grapengiesser. I fölgebilen till gänget fanns Christer Gerlach. Från början var de 13 mc-förare som startade i Sydkorea, men de delade på sig och de nu nämnda förarna utgjorde ett gäng. All packning i stort fanns på motorcyklarna och i fölgebilen fanns reservdelar och verktyg. Resan genomfördes 2006 och på 2 månader körde mc-gänget 1600 mil. Vägarna var i varierande skick och många och långa var sträckorna med grus och sprängsten. Vagnätet i länderna höll på att byggas ut. Posa körde hela sträckan utan en punktering med däremot den lite mer äventyrlige Varg-Olle lyckades med ett flertal punkteringar. Posa visade bilder från när de passerade gränsen mellan Syd- och Nordkorea. I en byggnad delade ett rum gränsen mellan länderna och där till och med ett bord i rummet var utmärkt med att en halv tillhörde Sydkorea och den andra halvan Nordkorea. Året var alltså 2006.

Under resan bodde de ibland på hotell, ibland i de tält som de hade med sig och ibland fick de rum i något hus eller gård efter vägen. Mötet med andra motorcyklister efter vägen var många, de flesta kom från mellaneuropa och på väg österut. Längs vägen/stäppen träffade de på stora flockar av hästar, kameler och även ett läger med guldvaske. Varje gång de stannade till på någon ort blev det folksamling. Speciellt småkillar var intresserade av motorcyklarna. Dagsetapperna varierade mellan 10 mil en dag för att en annan dag vara 40-50 mil, allt beroende av vägens beskaffenhet och vädret. På stäppen var det också svårt att orientera sig om var man befann sig, så ibland blev det några extra mil av den anledningen. Med renligheten var det så och så, det kunde gå flera dagar utan att de hade möjligheter för att duscha. Endast Varg-Olle råkade ut för vissa missöden men däremot Posa kom hem utan att drabbats av magsjuka eller andra krämpor. Målet nåddes när de kom till Röda torget i Moskva och sedan började hemfärden mot Sverige och via Silja-line med rent bäddade sängar, toalett och duschmöjligheter. Efter att ha landat i Sverige gick turen mot Gävle och arbetskamratema för att sedan komma hem och avsluta trippen i sin egen miljö och återgå till vardagen igen.

Laila Andersson

Foto Gunnar Olsson

På bild 7092 I publiken fanns många gamla cross och enduroåkare som fick en pratstund med Posa.

På bild 7099 Posa



