

SPF Lidköping upplevde Mamma Mia! The Party på Tyrol.

På lördagsmorgonen tog ett 50-tal förväntansfulla SPF:are bussen till Stockholm och föreställningen Mamma Mia! The Party på restaurang Tyrol på Gröna Lund. Den mycket sympatiska busschauffören från Småland, förde oss med säker hand, via fikastället i Arboga till hotellet på Kungsholmen.

Under eftermiddagen hann vi äta lunch på någon av huvudstadens alla krogar och kanske blev det besök i någon trevlig butik.

På kvällen tog vi oss med bussens hjälp, till Gröna Lund och Tyrol. Som för närvarande har bytt skepnad till Nikos Taverna på ön Skopelos i Grekland. Vi togs emot av mycket trevlig personal, som såg till att vi hamnade vid rätt bord och att vi också fick både mat och dryck under kvällen.

Redan i samband med att vi tog tavernan i besittning, började underhållningen, som med kortare uppehåll, höll på hela kvällen tills vi lämnade vid 23.30-tiden. Mycket duktiga musiker och sångare, framförde ett antal av ABBA:s kända låtar, på ett sätt som gjorde att de fick publiken med sig på ett fantastiskt sätt. Dessutom fick vi se flera akrobater som genomförde halsbrytande nummer.

Som avslutning på en mycket trevlig och uppskattad kväll, dansade artister, personal och gäster Zorba, en del till och med på borden.

Efter en natts vila och stabil hotellfrukost, körde oss vår småländske chaufför genom Stockholms alla vägbyggen med säker hand. Han visade sig också vara mycket insatt i huvudstadens byggnader och historia.

På söndagseftermiddagen återvände en mycket nöjd skara till Lidköping. Alla var överens om att vi hade fått vara med om något utöver det vanliga.

Johan Backstad