

SPF-seniorer i Lidköping reste till Krakow

En mycket tidig morgon i september lämnade 52 SPF-seniorer Lidköping. Resan gick genom Danmark mot södra delen av Berlin för övernattning. Väl framme i Krakow, fick deltagarna tre dagar fyllda av aktiviteter och upplevelser.

Resans guide Krister som var väl insatt i Polens historia och utveckling under de senaste 1000 åren, tog med deltagarna på en innehållsrik och spännande vandring i Gamla staden upp till slottet Wawel som är en symbol för den polska nationen. Trots krig och förstörelse har staden behållit sin charm. Krakow är en av Europas vackraste städer, kontinental till sinnet, färgstark och klassad av FN-organet Unesco som ett av klotets tolv viktigaste historiska världsarv.

Nästa dag gjordes ett besök i de judiska kvarteren innan det var dags att bege sig till saltgruvan Wieliczka som ligger några mil från Krakow.

Gruvan är 700 år gammal och 300 meter djup och består av nio underjordiska nivåer. Deltagarna gick 378 trappsteg ner till första nivån på 64 meter. Där följde en guidad vandring på ca 2 km i olika gångar.

Deltagarna imponerades av komma ner i S:t Kingas kapell, där bland annat altare, ljuskronor, en relief av den sista måltiden, allt skapat av salt med början på 1800-talet.

Även ett besök med rundvandring i koncentrations- och förintelselägret Auschwitz genomfördes vilket väckte många tankar hos deltagarna och lämnade ingen oberörd.

Efter spännande och händelserika dagar var det dags att påbörja resan hem till Lidköping.

En sista övernattning gjordes på färjan mellan Gdynia och Karlskrona, där även en god gemensam middag blev som avslutning på en mycket bra och trevlig resa.

Ragnhild Bergman

Kort från resan: <http://spflidkoping.se/galleri.aspx?giid=fb2b826d-74e4-42dc-b7e8-0cde75f84560>