

Nobelresan den 11 maj 2016

Kl 08.00 började 44 pigga seniorer en dagsutflykt till Värmland med Forellenresor. Efter en timmes färd var det dags att sträcka på benen och få del av en bussfika i Sjötorp. Därefter gick färden vidare till Krukmakargården utanför Karlskoga. Där fick vi information om familjeföretagets olika produkter och fick även se på drejning. Man blandar gamla traditioner och modern formgivning samt experimenterar med former, glasyrer och olika bränningstekniker.



Efter besöket i Krukmakargården åkte vi till restarang Strandkanten vid sjön Möckeln. Där fick vi en vällagad lunch innan vi fortsatte bussresan till Björkborns herrgård inte långt från Karlskoga.

Alfred Nobel hade bostad både i Paris och i Italien innan han flyttade tillbaka till Sverige 1893 och köpte Björkborns herrgård och Bofors industrier. Här inredde han sitt svenska hem och laboratorium som finns kvar. Nobel avled 1896 och då inleddes en mångårig process om hans testamente.



Vi fick vara med om en fantastisk dramatiserad guidning i herrgården inklusive en intresseväckande beskrivning av striden kring Nobels förmögenhet.



Från Karlskoga åkte vi vidare till kulturcentrum Berget i utkanten av Degerfors. Det är ett naturskönt område med gamla arbetarbostäder från 1870-talet. Där finns olika hantverksbutiker, affär, servering och fina strövområden. Här fick vi njuta av eftermiddagssolen och gott eftermiddagskaffe.



På vägen hem tittade vi in i Ramundeboda kyrka i Laxå. Det är en unik liten träbarockkyrka som är uppförd i slutet av 1600-talet och flyttad till nuvarande plats 1898-99.

Kyrkan har vackra takmålningar. Dopfunten är av trä och den liksom predikstolen tillhör kyrkans ursprungliga inventarier. Krucifixet från 1650 är tillverkat i Alicante i Spanien.

