

NATURVANDRING med start Hellekis säteri 13 sep 2023

Höstens första naturvandring startade på parkeringen vid Hellekis trädgårdscafé i sensommarsol och svag vind, alltså perfekt vandringsväder. Vi var 18 deltagare, som började med att beundra ett praktfullt exemplar av "Ginkgo biloba" dvs kinesiskt tempelträd. Märkligt nog en lövfällande släkting till barrträden! Trädarten är den enda kvarvarande resten av familjen Ginkgoaceae, som fanns på jorden för ca 200 miljoner år sedan, innan blommor utvecklades. Ett levande fossil!



Vi stannade sedan till framför säteriets huvudbyggnad, som fått sitt nuvarande utseende på 1790-talet då ätten Posse bebodde gården. På vägen ner mot Vänern hade vi en fin utsikt över Kinnevikensolsken med Läckö slott på andra sidan. Vi passerade Hellekis hamn och campingplatsen, som nu låg tyst och tom på boende. Här låg under senare hälften av 1800-talet Hellekis Mekaniska Stenhuggeri, ett av de första i Sverige. Av det syntes inga spår.



Vi vandrade sedan längs med Vänern och hade hela tiden sjöns vågor som "bakgrundsmusik". Efter en stund nådde vi en vik med sandstrand och där slog vi oss ner och njöt av våra medhavda matsäckar. Vi var nu på vandringens lägsta punkt och stärkta av fikapausen kunde vi nu ge oss i kast med resten av vandringen, som gick svagt uppför i blandskogsteräng, c:a 75 höjdmeter. Via den nedlagda vägen mellan Hällekis cementfabrik och stora stenbrottet tog vi oss därpå tillbaka till parkeringen och våra bilar.



Åke Nordström

