

# NATURVANDRING Spiken-Läckö 27 oktober 2021

Lätt regn och blåst var det som gällde när höstens sista naturvandring gick av stapeln. Trots detta var vi 9 st, som samlades vid Spikens hamn för att vandra till Läckö, fram och tillbaka. Efter en stund passerade vi en gigantisk ek med ett imponerande grenverk, som sträckte sig över långt ut över vägen. En liten plakett förkunnade att det rörde sig om ett registrerat naturminne.



Vi stretade vidare över fälten i motvind och med ett tilltagande regn. En flock flygande småfåglar fångade vårt intresse, men eftersom dom var helt tysta förblev dom oidentifierade. Ett mindre skogsparti gav oss lä och strax därefter var vi framme vid parkeringen vid Läckö.

Vi gick förbi den stora minnesstenen över Torsten Rudenschöld, en av personerna bakom bildandet av den svenska folkskolan, och kom fram till naturum Victoriahuset. Huset är en symbolisk gåva till Kronprinsessan Victoria, tillika hertiginna av Västergötland, med anledning av hennes 30-årsdag 2007. Invigningen skedde 2013 av kronprinsessan själv. Av naturums personal och av Google, fick vi förklaring till ett märkligt kors på en klipphäll i närheten. Korset är en symbol för en mystisk medeltida orden, Cordinu-orden.

Vi vände tillbaka förbi Läckö slott, skarabiskoparnas gamla borg, som av far och son de la Gardie på 1600-talet förvandlats till ett nästan symmetriskt barockslott. Under ett bastant tak där det fanns bord och bänkar fick vi nu äntligen njuta av en välförtjänt fikapaus. Stärkta av kaffet och med vinden i ryggen kunde vi så ta oss tillbaka till Spiken. Dessutom hade det slutat att regna!

Detta var alltså årets sista naturvandringen. Tack till alla som deltagit under året! Nu laddar vi batterierna under vintern i avvaktan på våren och nya vandringar (om viruset så tillåter...)!