

NATURVANDRING Västerplana 22 sept 2021

Denna gång var Kinnekulle platsen för vår vandring. Startpunkt var parkeringen söder om Västerplana på vägen mot Husaby. Även denna dag var vi lyckosamma vad gäller vädret. Det regnade dagen innan och dagen efter vandringen, men vi kunde t.o.m. stundtals se solen! Lite kladdigt var det dock i spåret.

Vi var 15 personer plus en hund (skinande vit vid starten, men alltmer rödbrun ju längre vandringen fortskred) som först gick söderut i skogsterräng längs Kinnekulleleden. Nötskrika och nötväcka kunde vi höra, men inte se. Nötväckan kunde annars ha varit sevärd, eftersom det är vår enda fågel, som kan klättra nerför en trädstam med huvudet före!

Vi passerade baksidan på Blombergs säteri, vilket kring sekelskiftet 1800/1900 var berömt för Ardennerhästar, Cheddarost och det tiodubbla Blombergsbrännvinet. Den planerade fikapausen vid paviljongen på Loftarebacken fick vi ställa in p.g.a. betande ungtjurar, men vi hittade en tjurfri plats efter några hundra meter!

Vi var nu inne på Pilgrimsleden, som ledde oss norrut och in på Österplana hed och vall. Till sist nådde vi Martorpsfallet, där vi kunde beundra de raukliknande kalkstensformationerna som bildats för c:a 9000 år sedan, då havet nådde denna nivå. Tack vare det myckna regnandet var det ganska mycket vatten i fallet, vilket gjorde det ännu mer imponerande. På en uthuggen trappa klättrade/kröp vi upp över klevkanten och väl uppe kunde vi, trots vattnets forsande höra en gärdsmyg sjunga. Vi var nu åter på Kinnekulleleden och efter ytterligare 1 km var vi tillbaka på vår parkering.

Ake Nordström

