

# Picasso, Lerin, nostalgi & knäckebröd

28 SPF-medlemmar deltog.

Start 07.50 vid Lidköpings resecentrum, alla på plats och chaufför var Staffan Synnergren (Synnergrens bussbolag) och reseledare Klas-Göran Uvestam. SMHI hade lovat sol, men den lät vänta på sig.

Första stopp: Sjötorp slussar för vattenkamning (toalettbesök). Vidare på resan passerade vi Bäckhammars bruk som tillverkar kraftpapper.

Andra stopp: Kristinehamn Picasso statyn 15 m hög föreställande Picassos hustru Jacquelines huvud. Därefter väntade kaffe och smörgås vid Ölme diversehandel. En guide berättade om verksamheten och dess historia. Mycket att titta på och även handla.

Filipstad väntade och solen tittade fram. Barillakoncernens fabrik (ca. 400 anställda i 5 skift) och där väntade lunch (kalops med tillbehör + kaffe), mycket gott och uppskattat. Kort genomgång av guide om verksamheten. Knäckebröd i många olika smaker och former, provsmakning och inköp väntade i butiken.

Karlstad ca.14.00 (konsthallen Sandegrund) Lerins utställning och även där tog en guide hand om oss och berättade om Lerins konst och verksamhet, därefter följde rundvandring och beskådande av konsten. Besöket avslutades med kaffe som serverades i färgglada och speciella koppar och fat. Butiken besöktes innan det var dags för avfärd hemåt.

Under hemresan bjöds det på smågodis till viss förtjusning! Resan hem till Lidköping blev lugn och behaglig. Av slutapplåderna till Staffan och Klas-Göran att döma var resenärerna nöjda med resan.

Vi var hemma 18.15 precis som utlovats.

Vid pennan: Rune Milsten (del av resekommittén i SPF)

