

LIVSLUST ARKÖSUND DEN 20-22 AUGUSTI 2015

Livslust 3 har startat upp höstens träffar med ett besök i Mauds sommarparadis Arkösund. Vi packade in oss i en bil och körde till Östra Husby, mellan Norrköping och Arkösund, där Maud och Janne mötte upp för att guida oss fram till Zarah Leandermuseet. Väl där fick vi tillsammans med en busslast från Haninge lyssna till Brigitte, Zarahs mångåriga sekreterare, som berättade hur hon kom in i Zarahs liv och om sitt liv med Zarah. Det var mycket intressant. På kvällen satt vi sedan på en restaurang vid Världens ände och åt ortens fisk medan Maud delgav oss många intressanta historiska fakta om området.

På fredagen besökte vi Stegeborgs fästning, som var låset in till Söderköping och vidare västerut i Sverige. De höll på med ombyggnad så någon riktig guidning gick inte att få men med hjälp av Maud och informationsskyltar fick vi ändå en god bild av historien om Stegeborg. Ann-Marie och Margareta bidrog med kunskap om växterna i den örtagård som höll på att iordningställas där.

I Söderköping kunde de som ville gå de 288 trappstegen upp på Ramunderberget. Därifrån var det en fantastisk utsikt över staden.

Vi besökte också ett 50-tals museum med många nostalgikickar, både saker, foton och musik. Berömd glass åt vi också på Smultronstället intill Göta kanal.

På lördagen gick vi bryggvandring i Arkösund och besökte ett museum som visade livet under vattnet i havet utanför Arkösund. Lite ovanpå vattnet var det också med naturtrogna fåglar i trä.

Naturligtvis var det en hel del social samvaro med det generösa värdparet, inte att förglömma medhavd fika på badklippa och bad i Bråviken.

Vi tackar Maud och Janne för ett givande besök med många lärdomar, och många myggbett med tillbaka.