

KÄND RADIORÖST BERÄTTADE MINNEN PÅ SPF

På höstens första månadsträff i SPF Seniorerna Hedemora fick ett 100-tal SPF:are lyssna till den kända radiorösten Jon Norberg när han berättade och visade bilder från sina 33 år som radioreporter på Sveriges Radio.

Han berättade hur han, utan att vara utbildad journalist, kunde förverkliga sin dröm om att göra program för Sveriges Radio. Att få åka till OS som Per- Erik Nordqvist och få prata i radio och spela skivor. Tänk att ha ett så roligt jobb!

När Sveriges Radio sökte medarbetare tog han chansen och fick jobb som redaktionssekreterare i Stockholm. Under de tre åren i Stockholm träffade han bl a en ung Jacob Dahlin. Genom honom blev han introducerad i gayvärlden och fick gå förbi köerna till Café Opera. Men han längtade tillbaka till Dalarna. Med hjälp av en annan känd radioprofil Åke Strömmer fick han chansen genom ett byte med en redaktionssekreterare på Riksradiön i Falun som ville till Stockholm. Men det var radioprogram han ville göra. En av hans idéer var att musikgruppen som spelat in skivorna Mamma Mu och Kråksången skulle kombinera musiken med handling. Mamma Mu och Kråkan blev en stor framgång i barnradion. Sedan kom ju böcker m m med Mamma Mu och Kråkan, något som varje barnfamilj känner till.

Men Jon Norberg är nog mest känd för program riktade till vuxna. Hans program Lust och Längtan fick en uppföljare efter en inspelning i Säterdalen med intervjuer både med publik och orkestern Sven-Ingvars. En bra ide tyckte hans chef Hans Johansson. Alla dansorkestrar ville vara med. Det blev programmet I Afton Dans. Jon Norberg har också producerat Sommarprogram. Han nämnde speciellt programmen med Peter Carlsson och författaren Margit Sandemo. Andra program är road radioserien, jämför road movie, Sam Bådy och Borlänge Blues. Ett program som han själv framhöll som roligast var Sök och Finn, där varje sökning hade en liten historia.

Publiken i St Paulussalen fick möta en person som med en känd och behaglig röst förmedlade ett genuint intresse för människor och möten. Styrkta av kaffe och smörgås kunde vi sedan gå hem i septembersommarvädret.