

## ROANDE KRYSS PÅ SPF:S MÅNADSTRÄFF

Ett 70-tal SPF:are fick på årets första månadsträff ökad kunskap om en av de populäraste och nyttigaste aktiviteter som alla människor kan ägna sig åt, nämligen korsord. Att korsorden är populära märks såväl i dagstidningar som i veckopress. Veckopressens största konkurrensmedel är fina korsordsbilagor.

När vi fått kaffe och ätit en god smörgås fick vi förmedlat en del av all den kunskap Mats Åberg, korsordsmakare och organist från Falun, besitter. Han berättade om korsordens utveckling från den gamla sorten med svarta och vita rutor till dagens bildkryss. Han berättade också om hur han började göra korsord på rutat papper och skrev rent på stort ark med tuschpenna, till dagens korsord när han kan jobba i datorn.

I det första av de olika arbetsmomenten; flätandet av ord, behöver korsordsmakaren kunna massor av ord, gamla och nya, långa ord och förkortningar, t ex för stater i USA och kemiska beteckningar. De senare behövs, de är ett nödvändigt ont. I det momentet använder han sig av olika typer av ordböcker, t ex SAOL, flera upplagor, och Baklängan. Det som verkade roa Mats Åberg mest var det andra arbetsmomentet, att formulera nycklar. Där behöver han tänka ut något så han lurar in lösaren på felaktiga tankebanor. Då är ju också korsordsmakarens främsta egenskap bra, nämligen att älska ord. Det tredje momentet var att sätta in bilder som han tog från bilddatabas.

Mats Åberg tillverkar korsord till många olika tidningar och tidskrifter, främst i Falu Kuriren och Mittmedias övriga tidningar, till exempel det populära Dalakrysset med en kombination av siffror och initialbokstäver, men också i Svenska Dagbladet, t ex söndagens profilkorsord. Där börjar han med profilt bilden och ett långt skuggat ord på 20 bokstäver över hela krysset. Han har också gjort specialkryss, t ex sportkryss i Expressen.

Legendariska korsordsmakare var t ex Bertil Geijer och Per-Olof Ahl, men Mats Åberg nämnde också nutida korsordskollegor, Hans Christian Nygårdh och en kvinna inom ett område där flertalet är män nämligen Kim Sinclair.

Att han avslöjade sitt intresse för sport och musik och gillar dalaanknytning i sina korsord är en god hjälp på vägen för oss korsordlösare.

Insänt av Anneli Källström

SPF Seniorerna