

## Bussresa med hemligt mål

2023-06-21

Text: T. Ahlsén • Foto: T. Ahlsén och Gerd Gustavsson

Dagen var solig och varm. I god tid före avresan från Kungsängens station infann sig de flesta av de 29 resenärerna och tog plats i bussen. När värmen i bussen snabbt steg startade vår trevliga chaufför Tony motorn och luftkonditioneringen så att vi fick litet svalka.

Färden gick via Bro, där vi hämtade upp ytterligare två personer, mot Enköping och vidare mot Västerås där vi tog av norrut.



*När den här och andra Skultuna-skyltar dök upp insåg vi att första stoppet skulle bli Skultuna Messingsbruk som anlades 1607 i en förtrollande dalgång längs Svartån där Västmanland anses vara som vackrast.*



*Tony backade bussen in i skuggan och kaffetörstiga Vikingar flödade ur bussen.*



*Vi var litet tidiga och fick vänta några minuter innan Bistro Bruket öppnade sina portar.*



*Kaffet med jättebulle var framdukat när vi kom in. Så bekvämt.*







*I samma byggnad finns en fabriksbutik där man kan köpa ljusstakar, vaser, krukor, mm.*



*I en intilliggande byggnad finns en outlet-butik som bland annat säljer glas, porslin och Fiskars-artiklar. Det blev sista upplevelsen innan vi for vidare.*



Så småningom nådde vi Kungsudden, dagens andra stopp. Kungsudden är ett av Kungsörs populäraste besöksmål. Här finns en charmig miljö med anor från Gustav Vasas tid. Men platsen har varit en populär tillflyktsort för flera svenska kungar.

År 1822 utbröt en stor eldsvåda som ödelade alla byggnader utom den som nuförtiden bland annat fungerar som bageri, café, hembygdsgård och hembygdsmuseum.







*Vi blev tillsagda att ta oss ned genom en dörr på baksidan av en altan. Öppningen såg närmast ut som ingången till några besökstoaletter.*



*Efter några trappsteg ned kom vi in i ett stort, svalt källarutrymme med välvt tak. Vi fick aldrig reda på vad det hade utnyttjats till. Den här dagen fungerade det i alla fall som matsal där västerbotenost-pajer, sallad och drycker redan var framdukade.*





*Hembygdsmuséet på övervåningen.*





Det tredje stoppet visade sig bli "Miniature Kingdom of Sweden", en miniatyranläggning med landskap, byggnader, modelljärnvägar, fordon och människofigurer, inspirerad av flera miljöer i Sverige. Anläggningen som är byggd i skala 1:87 finns i den nedlagda Kungsörs Bleckkärlsfabriks industribyggnad i Kungsör.



*En av medresenärerna verkade föredra guds fria natur framför kungadömet.*



*Vår ciceron vid anläggningen.*



*Färna herrgård i Skinnskatteberg.*



*Globen, mm.*



*Stadshuset i Stockholm.*





*Universitetsbyggnaden Carolina Rediviva i Uppsala.*



*Kungsörs Bleckkärlsfabriks industribyggnad där museet självt syns i bottenvåningen.*







*Centralstationen och Bocken i Gävle.*



*Sergels Torg med obeliskens och Plattan.*





*Åreskutan.*



*Dalhalla.*

[Klicka här](#) för att komma till anläggningens hemsida där du bland annat kan se en trevlig film.



*Så var vi då hemma i Kungsängen igen efter en trevlig resa.*

Slutet gott – allting gott. Det lät som att alla hade stor behållning av resan, även de som kanske inte var så intresserade av just modelljärnvägar och modellbyggen.

Nu ser vi fram mot nya äventyr.