

Minnesanteckningar augusti till oktober 2021

I **augusti** 2021 vågade föreningen äntligen starta upp medlemsmöten igen efter 16 månader. Vårt första möte hölls utomhus vid Hembygdsgården Västergårda där 65 medlemmar mötte upp och blev utspisade med grillad korv med bröd och tillbehör. Underhållningen stod vår utmärkte körledare Lars-Eve Färm för. Det blev allsång och ett Musikquiz. Mycket uppskattat!

I **september** hölls då det uppskjutna årsmötet som inleddes med att de nästan 80 medlemmarna lät sig väl smaka av rotmos med fläsklägg och korv tillagad av den duktiga Mimmi Tillgren. En god tradition att hålla fast vid! Parentation över 10 avlidna medlemmar hölls av kyrkoherde Matts Martinsson och organist Lars Hedström spelade. Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna som gick som en dans. Väl förberett av styrelsen. Tyvärr är en styrelsepost vakant men årsmötet beslöt att de sex valda fick räcka.

I **oktober** var det så dags för modevisning. Butikerna Lansj, Garantiq och Carlsson Interiör ställde upp med damkläder samt Dressman med herrkläder. De åtta mannekängerna bar upp kläderna med elegans och värdighet. Ibland bejublade av de cirka 75 i publiken. Efter mannekänguppvisning tackades mannekänger och butiksinnehavare av ordförande Kenneth med vars två rosor under publikens jubel. Innan mannekänguppvisningen hade Kenneth informerat om styrelsens planering för resterande del av verksamhetsåret och om planerna för vårens aktiviteter och efter dracks det kaffe och åts frallor med korv och ost. Avslutningsvis hölls det dragning av lotteriet. En trivsamt eftermiddag.

Kenneth