

SPF Tuna-Säter har varit på fäbodbesök i Östra Grunuberg,

När det var dags för avresa från SPF-lokalen i Romme regnade det. Även om regnet kanske var välkommet av den del så var det ju inte något som vi önskade för dagen. Trots vädret så var stämningen på topp och resan gick mot Orsa på den västra sidan av Siljan. Vårt första stopp blev vid Åsengården där det var dags för förmiddagsfika. Ett trevligt ställe med en underbar utsikt och eftersom regnet nu hade lättat något kunde vi ta del av den vackra vyn som låg framför oss.

Resan fortsatte så mot Orsa över Bergkarlås mot Östra Grunuberg, öster om Oljonsbyn, och mot den levande fäboden.

Sedan 1979 har Karl-Gustav Hedling (K-G som han kallas av alla) successivt byggt fram en boendemiljö och driver en "Bed & Breakfast" verksamhet. KG berättade att när han började som fäbodbrukare kom mjölkbilen till fäboden och hämtade mjölk i krukor. Idag är fäboden mer modern men som så många andra i branschen idag skulle han utan e-u stöd inte ha råd att driva fäboden, men hans brinnande intresse för fäboden gör att han driver fäboden vidare trots saknad av stora inkomster eller förmögenhet.

På gården finns idag kor, hästar, får, getter, hundar och katter samt mängder av höns som har sin sommarvistelse på fäboden. KG har olika raser av kor såsom fjällko, rödkulla och några norska raser. I hagen syntes ardennerhästar beta med fåren som sällskap. I ladugården stiftade vi bekantskap med en suga och hennes kultingar. I en annan mangårdsbyggnad fanns en get med relativt nyfödda killingar och vi fick sedan lämna företräde för ett gäng getter som kom gående. Att det finns höns på gården råder det inga tvivel om, det kacklades från många olika inhägnader av det 100-tals höns som finns av ett 10-tal olika raser och så fanns här några små söta charmerande kattungar för inte nämna årets nyfödda kalvar. Detta måste vara en naturupplevelse lika gott som ett besök i vilken annan djurpark som helst.

Det blev så dags för lunch och då serverades glödstekt sill med potatis och tillbehör. Eftersom väderleken inte tillät oss för att sitta ute så bänkades lunchen upp inne i stugan och när vi kom in så brann och sparkade elden i den öppna spisen mitt i huset. Till maten fick vi även underhållning av två spelmän från Orsa spelmannslag, Stig Nilsson på fiol och Bertil Skeri på dragspel. Vi fick framföra önskemål om musik och givetvis önskades och spelades, Koppången. Även KG bidrog till underhållning med att framföra visor av Dan Andersson och Nils Parling. Mysfaktorn, underhållningen och maten gjorde att allt vad utomhusväder glömdes. När vi så fått kaffe och Grunubergskaka så kom även solen fram och när vi till slut var nöjda så gick vi ut för en sista titt på djuren i solskenet.

Mycket nöjda med vårt fäbodbesök påbörjades resan hem som då gick på östra sidan av Siljan via Skattungbyn och Furudal. Efter en dag med regn och sol så var vi tillbaka i Romme igen och det var dags att tacka vår vänliga och duktiga chaufför Thomas som så bra och tryggt kört oss denna dag.

Laila Andersson

Bild 6533 underhållning ute.

Bild 6557 Stig Nilsson, Bertil Skeri och Karl Gustav Hedling

Foto Gunnar Olsson





