

## Röd sol över Kina

Känner man SPF Håbos duktiga resekommitté behöver man varken åka roddbåt eller Air China till Kina. Det är bara att stiga på bussen på Stockholmsvägen och fara in till Östermalm och Anders Hansers biograf.

Så hände den 24 oktober där 39 personer fick se ett fantastiskt bildspel om Kina. Anders själv introducerade föreställningen och berättade om hur bilderna togs och om det omfattande redigeringsarbetet. Spelet varade nära två timmar med paus, och visade ett land i enorm förändring.



Knappa 40 år efter kulturrevolutionen så är landet nu en global stormakt med nybyggda städer och kommers utan like. De vackra bilderna på människor, landskap och städer var kanske aningen glättade, men visst var det intressant och spännande att följa med på rundresan i det stora landet. Resan slutade med en balongfärd över Sockertoppsbergen i södra Kina vid Yangshuo och Youlongfloden. Där fick åskådarna se den nedgående röda solen över landet.

Därmed var föreställningen slut och SPF-gänget äntrade bussen för vidare färd till Kaknästornet på Gärdet.



Tornet invigdes 1967 av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme, och det är 155 m högt. Tornet är centrum för Teracom's marksända radio- och TV-nät.

En god lunch styvt 150 m över havet kan rekommenderas. I synnerhet när vädret är klart och soligt som denna dag. Då kan man se till Uppsala, Bålsta och Nynäshamn. I den starka vinden kunde det konstateras att tornet svajade genom att ljuskronorna i taket svängde.

Efter lyckad nedstigning från tornet embarkerades så bussen som säkert styrdes av Micke mot hemkommunen, och ytterligare en resa var avslutad.

*Sverker Jonasson*