

Till alla medlemmar  
i SPF Seniorerna Handen

## Veckans information

Veckobrev nr 2, 2021

Hamnen i Brevik, Ornö

Foto: Eva Landelius



Hej igen!

Här kommer veckans föreningsinformation och lite vetande om Sverige.

Pjäsen av Samuel Beckett "I väntan på Godot" har fått en efterföljare "I väntan på vaccin". Vem som skrivit denna pandemiska följetong är hitintills okänt. Att det är en följetong kan vi väl bestämma för varje vecka kommer ett nytt avsnitt med ny information om hur många som får träffas, handla samtidigt, hur många som avlidit och att vaccinet är på väg.

Jag tycker att vi ska vara försiktiga ett tag till för långt där borta finns det en liten ljusglimt i mörkret.

### *Om du kisar lite med ögonen...*

... så kanske du ser Lennart Lindgren gå runt och förbereda bridgespelet och den gröna filten på bridgebordet som lyser upp lokalen och motspelarens funderande blick inför nästa stick, eller heter det drag?

Någon ser att man är på väg in till en stämmingsfull Pub-kväll med något gått att äta och dricka till sång, dikt och en rolig historia från Eddie Wibergh.

Kanske Harriet Karlsson och Elisabeth Öqvist står utanför en buss som samlar ihop ett gäng på väg mot en dagsutflykt eller till Helsingfors för att uppleva en trevlig resa med avslut hos Mary Poppins, eller blev det strömmingslunch i Nynäshamn?

Tjejträff med pizza och mycket skvaller, nej jag menar seriösa diskussioner precis som på gubbrörekvällen under ledning av Sigge Schwartzman och jag själv som servitör/medhjälpare.

**Forts. på nästa sida**



Allsång med Eva Sjödin och Ulla Lembäck. Några längtar till QiGong med Solveig Österberg och senare en vinprovning med Marie-Louise Allo.

Jag kan se Gösta Vikström krita boulebanan och Nisse Holst bära ut kloten inför en ny match eller ett mästerskap för att vinna över våra systerföreningar och PRO.

Förväntan på en bra underhållning i S:t Eskilskyrkan och kaffe med smörgås som våra fantastiska kaffegrupper ordnat.

Någon funderar på om man ska uppdatera sina kunskaper i livräddning hos Kerstin Tideman och Eddie Wibergh.

Ja, det får ännu vara vår vision som vi snart vill uppnå. Vad är din vision inför kommande sommar eller kanske efter att alla vaccinerat sig? Skriv till mig och berätta. Jag vill påminna om vår interna Facebookgrupp ”Vi Handseniorer”. Det börjar bli aktivitet i den här gruppen med roliga och trevliga inslag, så gå med och ta del av informationen samt bidra med vad som händer hos dig just nu. Bli medlem i gruppen genom att mejla till [marja.hansson@hotmail.com](mailto:marja.hansson@hotmail.com)

### **Och nu lite information om Sverige:**

- Ordet ”lagom” är bland det svenskaste som finns. För oss känns det självklart att någonting kan vara lagom, men faktum är att ordet inte har någon motsvarighet i det engelska språket.
- 1979 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda barnaga. Sedan dess har ytterligare 35 länder följt Sveriges exempel och förbjudit föräldrar och lärare att slå de små.
- Det svenska språket var inte Sveriges officiella språk förrän år 2009. I den språklag som infördes 1 juli 2009 anges svenska som huvudspråk. I lagen används både begreppen huvudspråk och officiellt språk.
- Därför firar vi nationaldagen. Först år 1983 fick den 6 juni status som Sveriges nationaldag. Innan dess gick högtiden endast under namnet ”Svenska flaggens dag”. Nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung år 1523 – Sverige blev ett enat land och bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform. Det är klart vi firar utanför 41:an för vi tycker det är trevligt.
- Sveriges officiella Twitter-konto (@Sweden) sköts av en slumpvis vald svensk under en veckas tid. Varje vecka väljs en ny svensk som får sköta det officiella Twitter-kontot för Sverige. Undrar vem som sköter Twitter-kontot här i Sverige denna vecka och vem som twittrar i USA nu när Trump är avstängd?
- Sverige har cirka 95 700 sjöar som är större än 100 x 100 meter. Det motsvarar cirka 9 procent av vårt lands totala yta.
- Sverige är det land som har näst flest McDonalds-restauranger per invånare i världen. Bara USA slår oss på fingrarna när det kommer till ställen som serverar Big Mac.
- Inget land i världen äter så mycket lakrits som vi gör i Sverige sett till invånarantalet. Årskonsumtionen av lakritskonfekt uppskattas vara cirka ett kilo per svensk, vilket är 50–150 procent mer än i de övriga nordiska länderna.
- Visste du att det svenska passet är ett av världens bästa sett till antal länder man kan besöka utan att behöva söka visum? Sverige kommer på en delad fjärdeplats tillsammans med Danmark, Finland och Italien. Vilket är då det bästa passet i världen? Det japanska!

Du vet väl att du kan göra ett inlägg i veckobrevet?

Skicka ditt bidrag till mig [bennynilsson1943@gmail.com](mailto:bennynilsson1943@gmail.com) Vi hör om en vecka.

Benny Nilsson, ordförande  
SPF Seniorerna Handen  
070-735 71 90