

SPF SENIORERNA TJUSTBYGDEN. Den 31 augusti var det dags för vår augustiresa Mot okända mål. Denna gång gick färden norrut men inte längre än till grannkommunen Åtvidaberg. Efter förmiddagskaffe i Nya slottet i Bjärka-Säby for vi någon mil till Mormorsgruvan, där Kristina boende där på 1850-70-talet tog emot i tidstypiska kläder och på riktigt östgotamål berättade om det hårda livet som gruvarbetarhustru. Vi fick drastiska berättelser om det hårda arbetet och det fick säkert många att tänka till om hur bra vi har det idag. Sjukdomar, olyckor och död var vanligt. Så småningom tog kopparn slut, vilket förklarade varför många så småningom drog till Nordamerika. Den goda lunchen med kalops på Villan i Åtvidaberg stod också i bjärt kontrast till 1800-talsmänniskans rågmjölsgrot med sura lingon.

Så var det dags för nästa upplevelse, museijärnvägen mellan Lakvik och Risten, en 600 mm bred och 1,5 km lång järnväg på den gamla järnvägsbanken mellan Norsholm och Västervik, som lades ner 1964. Ett gäng sanna järnvägsentusiaster har där lagt ner och lägger fortfarande ner otaliga timmar. Tågen kör sommartid under helgerna men också för grupper som vi. Vi fick åka i en öppen sommarvagn med längsgående träbänkar, som en gång gått mellan Jönköping och Huskvarna. I främsta vagnen fanns också en bromsare för att hjälpa loket, som inte ensamt kunde bromsa tåget med de 2 vagnarna. Tåget stannade vid vagnhallen, där många av oss intresserat tittade på alla vagnar och lok, som införskaffats under åren man jobbat. Många av dem var fortfarande under reparation. Stationshuset i Lakvik är det som en gång var stationshus i Bersbo och där kunde man titta in. Dagen avslutades med kaffe och ostkaka på gården Herrsäter, där man också kunde handla gårdens produkter