

## **SPF-resa mot hemligt mål.**

Tisdag 24 oktober var en morgon, som dolde hemligheter för medlemmarna i SPF Seniorerna Guldstaden. Varför det då ? JA, den efterlängtdade resan skulle avslöjas. Inget avslöjande kom direkt, så spekulationerna hördes i bussen. Ulf Lundström tog plats i guidestolen längst fram, han skulle lotsa oss hela dagen, utan att avslöja varje stopp, förrän vi var där. Spännande ! Skickligt av Ulf ! För att inte tala om Fredrik, den luriga chauffören, som lurade passagerarna varje gång det var möjligt.

Redan från start satte Ulf igång med sina fantastiska berättelser kring ortnamn, personer och geografiska områden. Vi förundras under hela resan hur orden bara flödar.....

Första stopp skedde i Finnfors kraftstation och dess museum. Där välkomnade Roland och Bengt oss med ett välplanerat och fullspäckt program. Tänk vad denna kraftstation betydde och betytt för samhället Finnfors och för Skellefteå kraft, men även för Boliden, Rönnskär m fl.

Resan går vidare.. Vart är vi på väg ? Fredrik förvirrar många. Och Ulf fortsätter berätta, utan att avslöja något. Där framme är en skylt "Källan", hörs i bussen. = Lunch i sikte. Avbrott för en timmes lunch i mysig miljö.

Efter detta åker vi vidare. Tar Fredrik höger eller vänster i korsningen ? Norsjö eller Malå ? Stopp 3 blev i Raggsjöleden i Torgny Lindgrens hemby. En glad överraskning mötte oss ; Berit ! Vilket fint mottagande av henne. Hon gav oss levande berättelser kring Torgny. Kände hennes värme, när hon berättade.

Dags att styra mot staan igen. Detta mål var inte hemligt. En dag att minnas för oss som var med. Att en dag kan innehålla så mycket intressant. En helt vanlig tisdag!

Text o foto Carina Åman