

## Resa till Österlen 8-9.9.2022

Kl. 07.00 8 september åkte vi iväg från Svenljunga för vår tvådagars resa till Österlen. Vi var 50 förväntansfulla resenärer och bussen rattades av vår chaufför Christian. Maggan hälsade alla välkomna. Vårt första stopp blev på Best Western hotell i Ljungby där en frukostbuffé var uppdukad som smakade bra efter vår tidiga avfärd.

Efter ytterligare några timmars bussfärd anlände vi via Brösarps backar till vårt nästa stopp, Ravlunda kyrka. Här vilar Fritiof Nilsson Piraten som levde mellan 1895 och 1972. Hans gravsten har texten:

"Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan 1972".

Här vilar också trubaduren Olle Adolphson, 1934-2004.

Vi åkte vidare till vårt nästa stopp, Kiviks Musteri. Här fick vi på egen hand gå runt i butik, Äpplets hus, visningsträdgårdar och plantskola. 1888 planterade Henric Åkesson de första äppelträden som lade grunden till familjeföretaget Kiviks Musteri. 1935 kom sonen Ivar på att starta ett musteri, som då blev Karakås Kiviks Musteri. Då gjordes allt arbete för hand. Butiken öppnades 1985 och första Äppelmarknaden hölls 1988. Efter många års utveckling är företaget idag ett modernt industriföretag och en av landets största äppelodlare och är ett stort besöksmål med ca 250.000 besökare per år.

Efter rundvandring, provsmakning mm satte vi oss till bords på restaurang Kärnhuset. Här blev vi serverade Äppelglaserad majsckyllingfilé med citroncrème och rostad potatis. Efter avslutad lunch gick färden vidare mot vårt hotell i Simrishamn, hotell Svea, som ligger fint precis nere vid hamnen. Här möttes vi av full storm. Inkvarteringen gick smidigt och nu hade vi några timmar på egen hand. Fanns mycket att titta på i denna mysiga stad för de som vågade sig ut i blåsten.

Kl 18.00 var det dags för middag på hotellet. Här blev vi serverade Lantpaté med äppelchutney som förrätt och Rödspättegatäng med hummersås toppad med räkor som huvudrätt. Allt smakade mycket gott även om en del av oss fortfarande var mätta efter den rikliga lunchen.

Vid 19.30 satte vi oss åter i bussen för en kvällsutflykt, 8 km från Simrishamn, nämligen till Skillinge teater. Här togs vi emot med ett glas Cava av Karin Johansson-Mex som leder Skillinge teater med sin man. Vi skulle börjat med en rundvandring i trädgården men det ställde vädret stopp för. Skillinge teater är ett kulturcenter med tre scener, café och restaurang. Under den gångna sommaren har många kända artister haft konserter här såsom Mikael Wiehe, Myra Granberg, Jill Johnson, Timbuktu samt olika teaterföreställningar. Vi skulle blivit underhållna med musik av Karin och hennes man, men tyvärr hade hennes man blivit sjuk. Istället fick vi alla hjälpa till med sången, men Karin var nog inte jätteimponerad av vår sång. Här blev vi också serverade kaffe med god glass. Trötta men nöjda återvände vi till vårt hotell.

På fredagen åt vi en god hotellfrukost och sedan styrde bussen oss till dagens första resmål, Christinehofs slott. Här togs vi emot av de tidsenligt klädda guiderna Bitte och Marie-Louise. De berättade engagerat om Carl och Christina Piper. Christina Törne föddes 1673 och 17 år gammal gifte hon sig 1690 med en av landets mest inflytelserika män, Carl Piper, 43 år gammal. År 1700 utbryter det stora nordiska kriget och Carl ger sig ut i

kriget med Karl XII:s armé. 1709 blir han tillfångatagen i Poltava och dör i rysk fångenskap 1716. Årets utställning på Christinehof heter "Tsarens mest dyrbare fånge". Christina har skött parets egendomar och är en inflytelserik kvinna. Efter Carls död flyttar hon till Skåne. 1727 köper hon Alunbruket i Andrarum. 1737-1740 låter hon uppföra Christinehofs slott som då är det åttonde slottet hon bygger till sig och sin familj. Hon avlider 1752 som Nordens främsta företagare och Skånes okrönte drottning. Slottet ägs av nuvarande greve Carl Piper men drivs idag av kulturföreningen Christinas vänner som vill lyfta fram upphovskvinnan bakom slottet, Christina Piper.

Efter avslutad guidning bar det iväg till nästa stopp, Klosterbageriet i Åhus där vi blev serverade kaffe/te och en välsmakande tårtbit. Klosterbageriet ligger mitt i Åhus medeltida kvarter, granne med S:ta Annas klosterruin.

Nu väntade oss några timmar i bussen innan nästa stopp, Korrö Hantverksby, beläget vid Ronneby ån i Tingsryd kommun. Här finns en historia med hantverkare som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Här fick vi en sen lunch bestående av Porterstek med tillbehör och efterföljande kaffe och kaka. Efter lunchen hade vi tid att ströva omkring och titta på de gamla byggnaderna samt besöka handelsboden.

Nu gav vi oss iväg till vårt sista stopp för dagen, Växjö och det som skulle varit dagens stora överraskning. Vi skulle varit med på Jon Henrik Fjällgrens genrep med orkester inför kvällens konsert. Tyvärr hade Ingrid på förmiddagen fått besked att konsert och genrep var inställt p g a att Jon Henrik blivit sjuk och fått sångförbud. I all hast blev det dock ordnat en ersättning, nämligen ett besök i Växjö domkyrka och deras "fredagssång". Tror att alla var överens om att det var en bra ersättningsaktivitet och mycket trevligt att få sjunga med i en kyrka med så fin miljö och akustik.

Tillbaka i bussen delade resekommittén ut vatten, banan och chokladbitar så att alla skulle stå sig tills vi var hemma.

När vi närmade oss Svenljunga tackade Maggan vår duktige chaufför Christian och samtliga deltagare. Tror att vi alla var överens om att vi hade haft två trevliga och givande dagar.

Vid pennan  
Britt Wood