

Våravslutning i Södertuna Bygdegård

Dagen var lite grå och mulen och en aning kyliga vindar svepte runt knutarna när SPF Seniorerna Tuna - Säter samlades till våravslutning i Södertuna Bygdegård. Inne i lokalen stod borden dukade och pryddes av vackra vårbuketter med bl.a. liljekonvalj, gullvivor och svalört. Gunnar Olsson hälsade alla välkomna och överlämnade sedan mikrofon och ord till Trio Nostalgio som skulle stå för underhållningen. En trio som denna dag blivit en kvartett bestående av Bengt Fredriksson, Bengts bror Göran, Rune Johansson och Hans Lund och dessa herrar drog igång "Minnenas melodier" med en fantastisk och medryckande spelglädje. Det inleddes med att Rune helt kort berättade om Lasse Lönndahl, hans liv och karriär och därefter följde ett knippe av hans mest kända melodier. Vid varje framdukad kaffekopp låg det ett litet häfte med sångtexter som gjorde det lätt och roligt att sjunga med i en del refränger. De fortsatte sedan med Frank Sinatra och några av hans välkända melodier. Rune berättade, Bengt och Göran turades om att sjunga och Göran spelade också gitarr medan Hans lockade glada toner ur dragspelet. Vissa av texterna hade Bengt bearbetat på ett klurigt och roande sätt. Thore Skogmans melodier följde sedan och därefter gjorde man ett besök i "Operetternas värld" och det blev ett välsjunget och uppskattat potpurri på melodier från Vita Hästen och andra operetter. Totalt hann de med ytterligare fem artister, nämligen Hasse och Tage, Gunnar Wiklund, Tommy Körberg och Owe Thörnqvist och man gjorde uppehåll endast för en kaffepaus och utdelning av lotterivinster. En visa av Allan Edwall blev ett avslutande extranummer.

Så var det Gunnars tur att än en gång ta till orda och helt hastigt gick han igenom vad som planeras inför höstens möten och avslutade med att tacka för våren gått och han tackade också alla som på olika sätt hjälpt till att göra träffarna glada och trevliga. Heinz Richard fick avslutningsvis berätta lite om KPR i Säter och vilka frågor som tagits upp där senast. Så var det dags för alla att dra hemåt och det var idel superlativ som hördes när man talade om mötets underhållning. En av deltagarna som varit med på åtskilliga möten formulerade det så här: "Jag tror aldrig jag varit med på ett bättre och gladare möte". En bättre start på sommaren kan man väl inte tänka sig.

Anna Fryk

