

Vi var 41 personer från SPF Seniorerna i Falköpings kommun som med Stentorps buss åkte till Krakow. resan gick till Karlskrona vidare med båt till Gdynia. Vi övernattade åt buffé och frukost på båten, överfärden var lugn.



Dagen efter tillbringade vi på bussen med en del stopp för fika och mat. På grund av vägarbeten åkte vi mindre vägar, åkte genom landskap med små byar med trånga gator, på det viset fick vi se mer av Polen. Vid framkomsten till hotellet Wielopole serverades vi en god middag.



Dagen efter åkte vi till Oswiecim där koncentrationslägret Auschwitz är beläget. Två fantastiska guider slussade oss igenom lägret och berättade om det avskräckande som hände bl. a. judar. Gaskamrarna revs vid krigsslutet.



Lunch serverades på en restaurang i närheten. när vi kom tillbaks till Krakow väntade en stadsrundtur,



det regnade, så med paraplyer och regnkläder promenerade vi genom gamla staden upp till slottet. Dagen avslutades med en överraskande middag med sushi till efterrätt på hotellet.



Nästa dag åkte vi till Wieliczka med det berömda museet Saltgruvan som är ett av världsarven. Gruvan har varit i drift sen 1300-talet. Hissen gick först ner till 1 etaget, där vandrade vi runt i gångarna med massor av saltskulpturer. En del gångar är 700 år gamla. Sedan fortsatte hissarna ner, där var gångar, stora salar med ljuskronor med prismor av salt, kapell med altare, saltsjöar fantastiska saltskulpturer som visade arbetet i gruvan bl. a. Vi vandrade vidare 400 trappsteg ner till 135 meter. Upp från gruvan tog hissarna oss snabbt.



Lunch serverades på en mysig restaurang i närheten. På återvägen visade och berättade vår guide om judekvarteren. Eftersom det var skönt väder stannade bussen och vi vandrade runt och tittade på synagogor och kvarteren där filmen Schindlers List inspelades. Där fanns uteserveringar som serverade judisk mat.



Eftermiddagen tillbringade många av oss på strövtåg i staden med de smyckade hästdroskorna, uteserveringar, basarer, kyrkor och parker.



Ännu en kväll med en god middag på hotellet.



UTSIKT FRÅN HOELLETS BALKONG

Nu är det dags för att starta resan hemåt. Bussfärden genom Polen började utan besvär men sedan hade vi svårt att hitta lunchstället i Torun så tiden till färjan blev lite stressig men serverades återigen en god måltid.



Samma båt som vi åkte med till Polen åkte vi med till Karlskrona och vi serverades buffe på kvällen och frukost efter en lugn natt. Då var det bussresan från Karlskrona och hem kvar och vi stannade för fika på hemvägen. Det har varit en trevlig resa med god stämning och trevliga resenärer.



VI SOM VAR MED PÅ RESAN