







NORGES TACK

På vägnar av norska folket överlämnade H.M. Kong Olav V denna minnessten till H.M. Konung Carl XVI Gustaf 14 juni 1983. Stenen är Norges tack till Sverige för utrustning och utbildning av 14 700 norska polissoldater – på svensk mark – under andra världskriget.

Nazi-Tyskland ockuperade Norge våren 1940. Under täckmanteln "polisstrupper" började en hemlig norsk armé tränas i Sverige 1943. De första trupperna medverkade i befrielsen av Finnmark och Kirkenes sista krigsvintern. Vid freden i maj 1945 ryckte huvudstyrkan in i Oslo, Trondheim och Narvik och hjälpte till att trygga ett åter fritt Norge. Norges frigörelsedag är 8 maj, som också är norska veterandagen.

Träningsläger för norsk militär i Sverige 1943–45

ÖKAD HJÄLP
kan rädda Norges folk

SVENSKA ROSEBILDER

17 maj 1945 firades Norges nationaldag för första gången efter fem mörka krigsår. Konungin Olav hyllades då av folket vid Slottet i Oslo, tillsammans med greve Folke Bernadotte (till vänster). (Bildens källa: NTB/Svepost)

Minnesstenen är också ett tack för humanitär hjälp från Sverige som en fristad åt ca 60.000 norska flyktingar. Greve Folke Bernadottes insatser för att med vita bussarna rädda normän ur tyska koncentrationsläger, är ytterligare ett exempel på denna solidaritet.

Insatser gjordes också för nödhjälp, särskilt till norska barn och gamla. Det skedde genom Svenska Norgehjälpen som blev en folkrörelse. Hjälpen omfattade bl.a. 65 500 ton livsmedel och insamling av 1,4 miljarder svenska kronor i 2016-års penningvärde.

Norges stora tack för hjälpen manifesterades 1955 genom nationalgåvan Voksenåsen. Det är ett svensk-norskt kulturcenter ovanför Holmenkollen i Oslo.

På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden flyttades minnesstenen i maj 2016 till sin nuvarande placering vid Folke Bernadottes väg, nedanför Kungl. Norska ambassaden. Stenen stod från början vid Nordiska museet.

Vid överlämnandet av minnesstenen 1983 uttryckte H.M. Kong Olav V sin förhoppning att minnesstenen "vil stå som ett varigt symbol på godt naboförhållande i trengselstider och som inspiration för kommande släkter".

H.M. Kong Olav V var Norges kung 1957-1991. Han var gift med prinsessan Märtha av Sverige. Norska kyrkan i Stockholm bär hennes namn.

www.norgestack.se

Scanna QR-koden med din mobiltelefon för att lyssna på mer information

NORWAY'S THANKS

On behalf of the people of Norway, H.M. King Olav V presented this memorial stone to H.M. King Carl XVI Gustaf on 14 June 1983. The memorial expresses Norway's gratitude to Sweden for the equipment and training provided to 14,700 Norwegian police troops – on Swedish soil – during World War II. It is also a way of thanking Sweden for humanitarian aid provided during the war. Sweden was a place of refuge for approx. 60,000 Norwegian refugees and collected 65,500 tons of food and donations equivalent to SEK 1.4 billion today. The stone also commemorates Count Folke Bernadotte's efforts to rescue Norwegian from German concentration camps using white buses.

Scan the QR-code with your mobile phone or mobile device to listen to more information

