

Månads möten 2022

20220113

Inställt på grund av dålig anslutning.

20220202

Inställt på grund av dålig anslutning.

20220302

Årsmöte

Föreläsning av Andreas Håkansson.

20220406

Underhållning av Linda Lundqvist.

20220504

Text: Kjell-Åke Nilsson Bild: T Zeberg



Ingrid Thörnqvist berättade och visade bilder från sin tid som utrikeskorrespondent i kalla krigets Berlin. Hon hörde rykte om en svensk, Carl-Gustav Svingel, som med hemliga räddningsaktioner hjälpte människor att fly från Östtyskland. Intervjuer av räddade personer som berättade dramatiska historier och som ledde fram till drottning Silvias östtyska familj. Efter många försök fick hon en intervju med Silvia om villkoren för hennes släktingar. Vi fick en fängslande historia som gav mersmak. Många ville veta mer och köpte hennes bok om Carl-Gustav Svingel.

20220907

Text: Lars Schill Bild: T Zeberg



Höstens första månadsmöte lockade 27 medlemmar från Ribersborg och 5 från Limhamn. Vår första gäst var professor Roger Johansson som under ca 45 minuter gav oss Malmös historia från medeltiden till nutiden på ett lättsamt sätt. Hans framställning ledsagades av bilder och diagram av skilda slag. Hans berättelse uppehöll sig främst vid den ekonomiska och sociala utvecklingen under ungefär de senaste 800 åren från en med dagens mått liten by till 350.000 invånare 2022. Utvecklingen har gått i vågor med nedgångar under krig och ofärdstider. Det blev en blandning av kuriosa och viktiga utvecklingslinjer från det danska myntverket i Malmö under 1500-talet till dagens kunskapsstad med lite skvaller om hur

Malmö fick sin högskola när Lunds universitet erbjöd sig att förlägga föga attraktiva utbildningar till Malmö.

Malmö är inkörsporten för nya idéer och strömningar från kontinentala Europa till övriga Sverige (ska främst tydas som Stockholm och Mälardalen). Baltiska utställningen och Mäster Palms tal om socialdemokrati är en del av berättelsen om påverkan från Malmö. Mäster Palm höll sitt tal om socialdemokratin vid päronträdet som, enligt Roger Johansson, växte där det just nu står en sopcontainer bakom stadshuset, således inte som det ofta framställs i vinkeln framför stadshuset eller rent av att stadshuset byggdes med vinkeln för att markera var päronträdet stod.

Baltiska utställningen fick sitt namn, enligt Johansson, för att utesluta Norge från att delta; de hade svikit Sverige genom att inte längre vilja ingå i dubbelmonarkin. Baltiska utställningen fick ett abrupt slut i och med att första världskriget bröt ut men har satt djupa spår i Malmös självbild som en internationell stad.

20221005

Text: Lars Schill Bild: T Zeberg

Till oktobers månadsmöte hade vi bjudit in Camilla Jonasson, stand up-artist. Hon inledde med en stand up-föreläsning på temat kulturtanter och beskrev sitt yttre, utan att egentligen nämna sig själv, som typisk kulturtant enligt hennes definition. Rejält mönstrad blus, stora glasögon och riktigt röda läppar och en hel del smink. Tursamt nog satt Sally i publiken och där hittade Camilla en like. Att spinna på temat kulturtant var tacksamt och publiken, ett trettiotal från oss och Limhamn hängde med och det blev ett och annat igenkännande leende.

Avrundningen var en kort berättelse om hennes egen bakgrund som trummis i garageband till musiklärare och forskare i musikpedagogik. Hon fortsatte med en genomgång av den högst levande stand up-scenen i Malmö och gav oss tips på vart vi kan gå om vi vill lyssna till hennes kollegor och henne själv. Efter oss skulle hon ta tåget till Klippan för ytterligare framträdande under dygnet.



20221104

Text: Lars Schill Bild: T Zeberg



Novembers månadsmöte lockade runt 30 deltagare. Det inleddes med det obligatoriska kaffet med landgång som såg trevlig ut och smakade bra.

Dagens gäst var Bo Knarrström, arkeolog och författare, som skulle ha pratat om snapphanar och friskyttar men som, med mitt goda minne, valde att prata om Danmark under den tyska ockupationen. Några blev med rätta missnöjda men de flesta satt tysta som möss och lyssnade under en fyrtiofemminuters "lektion". Knarrström hade ett rikt bildmaterial och kunde visa dels autentiska bilder från ockupationstiden, dels bilder på motsvarande miljöer idag. Han försökte slå hål på myten att danskarna inte gjorde motstånd under ockupationen och gav flera exempel på såväl passivt motstånd som mer handgripligt. Han hade samtalat med några av de motståndsmän som deltagit i olika aktioner och

på så sätt fått förstahandsinformation.

Efter avslutad "lektion" fick han en rejäl applåd.

20221116

Text: Lars Schill

Vinprovning

Nitton förväntansfulla medlemmar samlades för att prova fem vita chardonnayviner med passande tillbehör. Anna-Stina Karlsson från SPFseniorerna/Petri ledde oss genom provningen. Vi hälsades välkomna med bubbel i Glasen från Ungern med typiska mingeltillbehör. Försättningen blev inte mindre överraskande. I fyra glas fanns viner, kanske inte från hela världen, men i alla fall från mycket skilda områden. De flesta av oss har från barnsben fått med oss att ost, skinka och salami kräver röda viner men här blev vi övertygade om att det inte alls behöver vara så – således nya kunskaper och smakkombinationer. Tanken var inte att tillbehören skulle passa till ett visst vin utan att var och en skulle prova sig fram till att vitt vin med charkuterier och ost är en utmärkt kombination.

Vinerna hade valts av Anna-Stina och tillbehören stod Möllans ost för. Vi som var där bestämde på stående fot att fortsätta med vinprovningarna och det blev i princip bestämt att nästa gång, när vår går över i sommar, ska vi prova roseviner.

20221207

Text: Lars Schill Bild: T Zeberg



Onsdagen den 7 december kom Kristina Backe från Svalöv till oss för att underhålla med visor och anekdoter anpassade till årstiden men inte nödvändigtvis till de kommande helgerna. Hon lyckades med bravur och vi fick berättelser från hennes tid som artist och visor med stor bredd.

Årstiden kräver glögg och sådan serverades såväl med som utan alkohol innan vi skildes åt inför jul och nyår. Utanför fönstren såg vi, om vi tittade ordentligt, en och annan solstrimma. Det blev en lyckad avslutning på hösten.

