

Månads möten 2021

20210901

Text: Kjell-Åke Nilsson Bild: T Zeberg



Lars hälsar välkomna



Ulf R. Johansson



Äntligen har vi efter ett och ett halvt år åter kunnat samlas till ett månadsmöte. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp för att på traditionellt sätt äta en smörgås ta ett glas vin eller vatten samt kaffe och kaka. F.d. journalisten Ulf R. Johansson vid Kvällsposten kåserade om Sten Bromans och Fritiof Nilsson Privatens liv, kryddat med pikanta historier och händelser. Ett mycket uppskattat föredrag som följdes av frågor från de närvarande.



Lars hälsar välkomna



Patrik Sjöstrand

Oktobers månadsmöte var det första sedan restriktionerna för Covid19 hävts. Drygt 30 medlemmar hade kommit för att träffas. Mötet inleddes med ett försenat årsmöte som förtjänstfullt leddes av Anita Persson. Styrelse och funktionärer omvaldes till nästa årsmöte som förhoppningsvis kommer att kunna hållas i februari nästa år.

Efter årsmötet var det tid för fika. Landgångsleverantören hade den här gången skickat laxmackor som kompletterats med ett ägg.

Dagens underhållning var trubaduren Patrik Sjöstrand från Teckomatorp. Han inledde med att berätta att dagens spelning var hans första riktiga framträdande sedan pandemin slog till. Det var inget fel på hans spelglädje; han ville aldrig sluta spela så det blev ett mycket långt framträdande.

Som de flesta trubadurer höll han sig till av oss välkända visor. Han hade lovat att framföra musik som passar oss som är i ålder mellan bröllop och vårdboende och det lyckades han med.



Novembers månadsmöte lockade runt 30 deltagare. Det inleddes med det obligatoriska kaffet med landgång som såg trevlig ut och smakade bra.



Dagens gäst var Bo Knarrström, arkeolog och författare, som skulle ha pratat om snapphanar och friskyttar men som, med mitt goda minne, valde att prata om Danmark under den tyska ockupationen. Några blev med rätta missnöjda men de flesta satt tysta som möss och lyssnade under en fyrtiofemminuters "lektion". Knarrström hade ett rikt bildmaterial och kunde visa dels autentiska bilder från ockupationstiden, dels bilder på motsvarande miljöer idag. Han försökte slå håll på myten att danskarna inte

gjorde motstånd under ockupationen och gav flera exempel på såväl passivt motstånd som mer handgripligt. Han hade samtalat med några av de motståndsmän som deltagit i olika aktioner och på så sätt fått förstahandsinformation.

Efter avslutad "lektion" fick han en rejäl applåd.