

## Månads möten 2015

Text: Håkan Hansson Bild T Zeberg



20150107

Till årets första månadsmöte hade Dan-Eric Mattsson bjudit in f.d. kommunalrådet Nils Yngvesson för en talk show. Det blev ett intressant, trivsamt och underhållande samtal där vi bl a fick veta hur det gick till när Malmö fick World Maritime University i hård konkurrens med andra och betydligt större städer.



20150204

Det välbesökta årsmötet den 4 feb inleddes med landgång och kanske ett glas vin. Efter kaffet och den lilla kakan vidtog årsmötesförhandlingarna med Anita Persson vid klubban. Till att efterträda Bertil Christensson, som avböjt återval p g a engagemang i det egna företaget, valdes Gunilla Klarin till föreningens ordförande. Även Bernt Palm hade avböjt återval. Eftersom årsmötet inte lyckades finna någon efterträdare är posten som studieansvarig tills vidare vakant.

Dagen avslutades med att Dag Lennartsson berättade historien om Karl Edvard som till varje pris ville komma till Amerika dit hans käresta emigrerat med sina föräldrar i slutet av 1800-talet. Efter sex års hårt arbete och sparande hade han fått ihop en tillräckligt stor summa pengar för att kunna köpa en amerikabiljett.





20150304

Efter några riktigt goda smörgåsar och kanske ett glas vin var det dags för ett 80-tal medlemmar att få inspiration till träning av Anna-Lena Lund. Budskapet var det är aldrig för sent att börja träna och många medlemmar tar nog chansen till att provträna gratis på Forum som ligger på Djäknegatan.

För några år sedan gjorde violinduon Victoria och George Illie ett mycket uppskattat framträdande hos oss. Återkomsten blev minst lika lyckad att döma av de glada minerna och de kraftiga applåderna.



20150401

Bästa månadsmötet någonsin tyckte några...

Lars Humble var i högform när han kom till månadsmötet i april för att tolka en av våra mest hyllade skaldar – Gustav Fröding.

Om ekonomiska bekymmer, mentala ohälsa och alkoholism kunde Bengt Jansson berätta. När Fröding avled 1911 blev han dock furstligt hyllad. Jordfästningen förrättades av ärkebiskopen och kortegen genom Stockholm följdes av ca 200.000 personer.



20150506

Vårens sista månadsmöte med Per Svensson Anders Zorn var född 1860, som utomäktenskapligt barn i en bondefamilj i Mora. När han, tillsammans med sin högborgerliga hustru Emma, kom till New York 1893 möttes de av en av New Yorks mest inflytelserika affärsmän och Emma kunde konstatera i brev hem till sin mamma att de hade inga som helst problem med tull och karantän "då förstaklasspassagerare anses väl aldrig lida av något annat än sjösjuka. Han visste varifrån han kom och han förstod vad som krävdes för att ta sig till toppen och dessutom hade han, vilket journalisten och författaren Per Svensson kunde konstatera på månadsmötet den 6 maj, en alldeles enastående artistisk talang.



20150902

Foto:

Det blev långa och hjärtliga applåder när Ingela Sundberg spelade, sjöng och berättade på månadsmötet i september. En underbar eftermiddag med en artist som kan fånga sin publik. Ingen lämnades oberörd. hennes



20151007

Skådespelaren Kristina Kamnert berättade att poeten och frälsningssoldaten Majken Johansson kom som fosterbarn till en familj där mamman misshandlade henne både fysiskt och psykiskt. Hennes otrygga barndom var orsaken till livslånga ångest som hon dämpade med alkohol. Vi fick en lysande skildring av en oftast djupt olycklig men synnerligen begåvad poet.





20151104

Jeanette Rosengren tog oss med på "vandring" på Malmös kyrkogårdar när hon besökte vårt månadsmöte den 4 nov. Hon berättade dock inte om döden utan om livet, det liv som malmöborna levte.



20151202

Till årets sista månadsmöte kom radiojournalisten Bertil Sandström. Det blev en nästan osannolik skildring av Bildsköne Bengtsson när Bertil Sandström besökte oss på årets sista månadsmöte. Harald Bengtsson som han egentligen hette föddes i Vittsjö 1893 och blev tidigt faderlös. Han kom på kant med samhället i de tidiga tonåren efter att oskyldigt anklagats för stöld av en klocka. "Har ni gjort mig till tjuv så ska jag också bli det" lär den begåvade fjortonåringen ha yttrat. Och så förblev det fram till 40-talet då han "sادلade" om och blev skraddare. Mötet avslutades med glögg.