

Med SPF till Budapest 6-10 september.

Den 6 september åkte ett 30-tal medlemmar från SPF Munka till Budapest för att uppleva staden.

Resan startade tidig morgon med att HJ-buss hämtade oss för vidare färd till Kastrup. Efter ett kort stopp vid Ollebo terminalen i Malmö där vår guide Lotta Rickard anslöt gick färden vidare till Kastrups flygplats. Efter knappt 2 timmars flygtur landade vi i Budapest.

Efter lunch startade vi en rundtur i staden och besökte ett antal sevärda och berömda platser. Dagen avslutades med middag på vårt hotell.

Dag 2 startade med ett besök i den gamla saluhallen där vi också intog lunch med smakprovning av lokala ungerska specialiteter. Efter lunchen gick vi en rundtur med Lotta och många av oss avslutade promenaden med fika på Budapests mest berömda cafe, "Gerbaud". Kvällen avslutades med ungersk afton med god mat och dryck, underhållning med ungersk folkdans och härlig musik.

Dag 3 började vi med bad på det berömda Szechenyibadet dit vi tog oss med Budapests äldsta tunnelbana. Vi lögade oss i många olika svavelosande bassänger och blev 25 år yngre (trodde vi). Innan lunch tog vi till fots en stadsrundtur i de judiska kvarteren. Eftermiddagen fri för egna övningar. Dagen avslutas med en båttur med middag på floden Donau. Det var en riktig höjdarkväll att få se ett Budapest med alla sina broar och gamla byggnader i belysning från Donaus blanka vatten.

Dag 4 Utflykt till Pusztan o de berömda bröderna Lazards ranch. Vi fick se en otrolig hästuppvisning med bl. a. körning med fyrspann och mycket annat. Vi intog en mycket god lunch på ranchen i deras fina anläggning. Dagen avslutas med en gemensam middag på en lokal restaurang.

Dag 5 Vi hade dagen fri. Vid 17-tiden tog vi farväl av Budapest och flög hem. På Kastrup mötte HJ-buss oss för att ta oss sista biten hem.

Tack för fem fantastiska dagar.

Leif o Ann- Christin Andersson