

## Bussresa till Uppsala med guidning

2024-03-20

Text och foto: T. Ahlsén

Antal deltagare: 25

Första anhalten på resan var Gamla Uppsala där vi hämtade upp guiden Ingrid Persson.

Vi skulle starta med fika på Odinsborgs Café och Restaurang, men eftersom vi var lite för tidiga erbjöd sig Ingrid att först visa oss Gamla Uppsala kyrka. Och vilken duktig guide hon visade sig vara. Hon berättade om både de tidigare kyrkornas och den nuvarande kyrkans historia och om hela Gamla Uppsalas historia med konungaboningar, gravhögar, tingshög, mm.





Så tog vi oss från kyrkan till det intilliggande Odinsborg för att fika.







Dagen innan vårt besök hade fönstren i salen tagits bort för renovering och ersatts med plywood-skivor, men kaffet och smörgåsarna var goda så det blev bra ändå.



Väl inne i bussen igen fortsatte Ingrid att berätta om Uppsala under resan in till de centrala delarna av staden.



Efter att ha passerat Vaksala torg, konserthuset, stadshuset, Stora Torget och Nybron svängde vi höger alldeles nedanför Carolinabacken och kom fram till domkyrkan. Visst är den mäktig med sina drygt 118 m höga spiror. *(Jag "Photoshop-ade" lite eftersom jag tyckte att kyrkan förtjänade en vacker blå himmel i stället för det grå diset som rådde vid tillfället).*



Ingrid trollband oss med sina djupa kunskaper om såväl kyrkans som Uppsalas historia. När vi kom ut från kyrkan berättade hon om den äldsta universitetsbyggnaden Gustavianum som ligger intill kyrkan och om den senare universitetsbyggnaden belägen bakom Gustavianum.



Från domkyrkan åkte vi tillbaka till Carolinabackens fot och körde sedan uppför backen ovanför vilken universitetsbiblioteket Carolina Rediviva tronar. Vi tog till vänster och körde vidare uppför den branta backen till slottet och Gunillaklockan som ligger högst upp på Upplandsåsen. Ingrid fortsatte oförtrutet att delge oss massor av intressant information.

Nu började det att bli dags för lunch så vi körde ned till Carolina Rediviva och fortsatte fram till baksidan av universitetet där vi svängde höger och stannade till vid universitetet. Ingrid berättade om studentlivet, doktorspromoveringar med dagslånga kanonader, mm.



Sedan körde vi förbi Ofvandahls Konditori som bland annat omnämns i Ove Törnqvist schlager "Ett litet rött paket". Vi svängde ned till Fyrisån och restaurang Borgen belägen i ett stort hus som tidigare kallades KFUM-borgen. Mest känt är huset för Alfvénsalen på andra våningen, Orphei Drängars konsertsal för upp till 250 personer.

Restaurangen serverade väldigt god Wallenbergare med potatispuré. Därefter blev det kaffe med kaka.

Bilden nedan visar vår väldigt trevliga busschaufför Mattias Nilsson som även körde oss till Erik Sahlströminstitutet i Tobo, Örbyhus slott och Vendels kyrka förra året.



Efter lunchen var det dags att åka till Bror Hjorts museum i stadsdelen Kåbo strax sydväst om slottet. Vi såg Västmanlands Dala nation ritad av Alvar Aalto och Uppsala Gamla Kyrkogård där flera celebriteter, däribland Dag Hammarskjöld, är begravda.

Efter att ha passerat Botaniska Trädgården bakom slottet svängde vi in på Norbyvägen och fortsatte några hundra meter fram till Bror Hjorts Museum.



Även här hade vi en duktig guide som berättade om Bror Hjort och hans konstnärliga livsverk.





Ovanför guiden syns en "skiss" i tre delar till den relief som nu finns i Jukkasjärvi kyrka i Lappland. Skissen är målad i olja på duk och är i full skala.





När vi återkom till bussen för hemfärd hade chauffören dukat fram kaffe och kanelbullar. En uppskattad avslutning på en mycket trevlig resa arrangerad av Högbergs Buss.

Stort tack till våra guider och till vår trevlige busschaufför.