

Besök på Världsarvet Engelsberg

En torsdag i mitten av april reste 47 morgonpigga resenärer från SPF Håbo mot världsarvet Engelsberg. Efter en och en halv timma genom ett vackert Bergslagen nådde vi så småningom Bruksområdet.



Vi möttes av två damer, som med glatt humör och mycket kunskap om järnbruk guidade oss runt i området. Vi fick ta del av vad som gjort Engelsberg till ett av våra första världsarv och fick en gedigen inblick i hur arbetet vid rostugnar, masugnar och smedjan på bruket gick till. En uppskattad händelse var att damerna

öppnade slussen till det stora vattenhjulet så att det drog igång med ett härligt vattensqualpande. Vi kunde bl.a. studera hur hjulet drev en malmkross.

Efter denna intressanta guidning var det tid för lunch på Vårdshuset Engelbrekt i Norberg, där det bjöds på Vänerngös med hummersås. Färden gick vidare till gruvan i Klackberg, där vi strövade fritt med ledning från Staffan Wohrne, som också var dagens reseledare.

Ett av de intressanta besöksmålen i Klackberg var Blå Grottan, ett vattenfyllt gruvhål omgivet av svarta väggar och med ett vatten som glänste i Medelhavsblått.



Vårt sista besök med gruvtema var Polhemshjulet och stångången i Norberg. Hjulet byggdes på 1870-talet enligt Christopher Polhems principer. Det är ett vattenhjul på femton meter i diameter, som via en stångång drev en vattenpump i gruvan 1 km längre bort. Tyvärr hade vi inte möjlighet att få komma in i

huset, men att döma av hjulhusets storlek fick vi en god uppfattning om vilka stora krafter det rörde sig om.

Därefter avslutades Bergslagsbesöket med kaffe och tangobakelse i Elsa Anderssons konditori i en mycket genuin konstnärlig miljö med bl.a. målningar i tak och på väggar.



På hemvägen passerade vi den gamla vackra järnvägsstationen i Krylbo.

Vi tackar Staffan för hans ledning av denna trevliga och innehållsrika resa. Dessutom hade vi verkligen tur med vädret. Lite molnigt här och där, men mestadels blå himmel.

Text: Eva Lidö

Foto: Gert Lidö