

Med Blå Tåget genom Enköpings parker

Lördagen den 18 juli, i strålande högsommarväder, reste nio SPF:are från Håbo till Enköping. Här antrade man Blå Tåget som tog passagerarna genom stadens parker. Turen tog en och en halv timme med två stopp under resans gång. En glad och kunnig guide ombord på tåget berättade mycket om staden och framförallt om dess parker, som numera är kända vida omkring. Man förvånas över hur staden i dessa tider har råd att hålla alla parker (de är betydligt fler än man kunnat ana) i sådant toppskick. Ett sätt att få det hela att gå ihop är att alltmera övergå till perenna växter i stället för sommarblomster. Parkunderhållet sköts av ett drygt trettiotal anställda, varav vår guide var en.



Blå Tåget startade från turistbyrån vid gamla busstationen.

Turen kostade 90 kr och då fick man även en fin turistbroschyr och en imponerande specifikation av alla växter i alla parker.

Här syns eller skimtas de flesta av de Håbo-SPF:are som deltog i utflykten.



Några exempel på den blomsterprakt som möter Blå Tågets resenärer.



Här och var dyker det även upp intressanta skulpturer bland blommorna.



En staty av Jan Fridegård välkomnar besökarna till Fridegårdsparken.

Här en uppskattad skulptur av de som fotvandrar genom parkerna.





Utanför Pastor Spaks Park (i bakgrunden till höger) ligger ett antal sfäriska stenar som trafikhinder. Enligt vår guides nyfunna tolkning, ska dessa symbolisera tennisbollar, eftersom parken (sedd ovanifrån) har formen av ett tennisracket.

Efter parkturen njöt flera av en fikastund i Enköpings hamn-kvarter.

Och innan hemfärden började fanns det även utrymme för shopping i samma kvarter.



Den mycket lyckade utflykten till Enköping var en s.k. Sommaraktivitet, som under Bibbi Baaths ledning planeras vecka för vecka vid möten i biblioteket varje måndag kl. 15.00. Mötena fortsätter t.o.m. den 10 augusti.

Kom med du också och delta i planeringen!

Text: Bo Hansson

Foto: Bo Hansson, Ulla Carlsson & Peje