

## Buss på stan i sydvästra Stockholm 7 november 2023



Det började inte så bra för våra resenärer.

Regnet strilade ner när vi väntade på bussen vid Liljeholmen.



Väl ombord åkte vi till vårt första nybyggarområde, **Telefonplan**, där det här huset ännu så länge är det högsta.

Men kanske inte så länge till. Det finns storståtliga planer på flera mycket höga hus i området, där man också vill däcka över tunnelbanan för att kunna bygga ihop de olika delarna.



Vi promenerade med vår guide Anna-Maria till Brick, den stora tegelbyggnaden ut mot E4an där Ericsson tidigare hade kontor.





Nu har man byggt om alltihop till lägenheter, alla med balkonger, vilket tydligen efterfrågas dag.

Anna-Maria visade hur snyggt de har lyckats hitta tegel i rätt färg för att de ska smälta in i den gamla fasaden.



Många fler huskroppar har byggts i området, som fortfarande är en byggarbetsplats.



De nybyggda husen finns mitt ibland de gamla byggnaderna.





Fasaden till det gråa huset är i betong men med en yta som ser ut som stenplattor.

Det gula huset är ett bevarat gammalt hus.



Det här huset fick pris som Stockholms vackraste för några år sedan.



Inne i området bland alla nybyggen ligger fortfarande det gamla Café Hitom.





Vi förflyttade oss till det stora bygget mellan Hägerstensåsen och Telefonplan, där det tidigare fanns ett parkeringsgarage.

Det blir ett helt kvarter med flera huskroppar i olika höjd som omgärdar en innegård.



Vid sidan av den byggarbetsplatsen finns denna trappa under ett relativt nybyggt hus, som är en populär sittplats när solen lyser under varmare årstider.



Olika arkitekturer och färger präglar denna del av Telefonplansområdet.

Mellan husen finns kontakt med grönskan i Teaterparken ovanför.





Några stadsradhus finns det också med snedställda tak, som påminner om områdets tidigare fabriksverksamhet.



På vägen tillbaka mot Telefonplan passerade vi Ericssons gamla höglager, som nu inhyser ett populärt klättercenter.

Byggnaden till höger är baksidan av Konstfack i Ericssonfabrikens gamla lokaler.



Framme på torget ser vi framsidan av Konstfack, som har fått sällskap av ett nybygge som inhyser flera matställen.





På torget finns denna gamla telefonkiosk och en byst av L.M. Ericsson.

Till vänster huserar Försäkringskassan idag i den gamla Ericssonbyggnaden.



I korsningen har man gjort ett diagonalt övergångsställe med inspiration från bland annat Tokyo för att underlätta för alla människor som strömmar mellan torget och tunnelbane-stationen.



Här äntrade vi bussen för att åka vidare till **Älvsjöstaden**, dagens andra område.

Själva Älvsjö centrum såg vi bara genom bussfönstren.





Vi stannade på Götalandsvägen i hörnet av Kabelverksgatan och började en ny rundtur till fots.

Här är gamla industribyggnader också blandade med nybyggen.



Till vänster ligger Ericssons gamla "dragspelshus" och till höger nybyggen i liknade färgsättning.



I porten till Kabelverksgatan 17 finns nu Herta Hillfons konstverk "Cirrusmoln", som fått ett nytt liv efter att ha varit bortglömt i ett förråd i över 30 år.

Tyvärr var porten låst, så vi fick titta genom glaspartiet.





Längre fram på Kabelverksgatan har det klassiska Gröndalskondiset Lundbergs öppnat en filial.

Kabelverksgatan går utefter Solbergaskogen, så lite grönt finns det i alla fall i närheten liksom på några insprängda gårdar mellan husen.



Vi gick tillbaka mot Götalandsgatan och vek i stället in på Armborstvägen och gick bort mot Prästgårdsparken.

De nybyggda husen utefter gatan har fått olika utsmyckning, några med blommotiv.



Några av kvarteren har fått stora innergårdar, inte alltid så vanligt vid nybyggen.

Vår kunniga guide betraktar här en av de lurar som hon faktiskt inte säkert hade fått fram vad de var till för.





Bussen tog oss sen från Älvsjöstaden till **Långbroparken**.

När det gamla mentalsjukhuset stängdes 1997 fick man möjlighet att utnyttja den vackra parken.

De gamla byggnaderna bevarades och gjordes om till bostäder men också till skolor, som här det gamla "Stora mans".



Många nya bostadshus har kompletterat de gamla byggnaderna.



På motsatt sida av parken ligger "Stora kvinns", som blivit exklusiva bostäder.





Mitt i den vackra parken ligger en vacker fontändamm.

I bakgrunden syns flera nybyggda bostadshus.



Vid det här laget hade vi hunnit bli riktigt hungriga och var glada att det var dags för lunch.

Vi åkte till den lilla restaurangen "Casa di lago" vid Långsjöbadet, där vi serverades en välsmakande lunch.



Utsikten över Långsjön från restaurangen var bedövande vacker.

Det blev en fin slutpunkt på en intressant rundtur.