

## Studiebesök på Vrak – Museum of Wrecks – arkeologi under vattnet 25 oktober 2023



Stockholms nyaste museum, Vrak, ligger på Djurgårdsstrand, granne med Vikingamuseet och nära Spritmuseet och Regalskeppet Vasa.



Medan vi 11 deltagare i dagens studiebesök samlades kunde vi titta runt i museishoppen.



Vår guide Erik, som är arkeolog och verkligen visste vad han pratade om, mötte oss och påbörjade den guideade turen.



Vi gick först in i salen på botten-  
våningen, som helt  
ägnas åt örlogs-  
fartyget Resande  
Man och dess  
spännande men  
tragiska historia.

Resande Man var  
1660 på väg till  
Polen på ett viktigt  
diplomatiskt  
uppdrag.

Fartyget förläste  
utanför Landsort  
under dramatiska  
former och 38  
människor  
förlorade livet.



År 2012 återfanns  
äntligen vraket  
efter Resande  
Man, som nu finns  
att beskåda här på  
museet helt över-  
växt av musslor.



De flesta föremål som hittades ombord på vraket lämnades där till eftervärlden, efter att först ha blivit noga dokumenterade.

I museet finns de i stället som hologram.



Det enda "riktiga" föremål som finns är detta mynt.



Ambassad-sekreteraren Andreas Bjugg (senare adlad Lilliestierna) var en av de få som överlevde katastrofen och kunde berätta.

Bjuggs berättelse fick spridning i Europa och Resande Man var snart ett mytomspunnet och eftersökt skepp.



Bjugg beställde även en målning, som skildrar Resande Mans undergång.

Här beskriver guiden vad tavlan föreställer.

Från höger till vänster ser man tre olika skeden under förlisningen.



Efter denna berättelse, som huvudsakligen förhöll sig under vattnet, gick vi en trappa upp.

Här är väggdekorationer i trappan.

(Det finns förstås hiss i detta mycket väl teknikutrustade museum.)



Det övre planet berättar om Östersjön både över och under vattnet.



Här fick vi höra om Tybring Vig, en av världens bäst bevarade boplatser från stenåldern.

Boplatsen dränktes så småningom av höjda havsnivåer och täcktes av lager med sediment och växter.



En syrefattig, kall och skyddad miljö skapades med sällsynt goda förhållanden för bevarande.

När arkeologer började undersöka platsen i slutet av 1970-talet påträffades mängder av föremål, som uppe på land skulle ha brutits ned och försvunnit för länge sedan.





Efter Tybring Vig slutade den intressanta guidningen och vi gick ner i serveringen "Mackerian" för en lunch bestående av soppa och valfri dubbelmacka.

Efteråt fortsatte vi på egen hand att utforska övervåningen med en bokstavlig lång rad av olika skeppsförlisningar från Darssvraket på 1300-talet till Estonia-katastrofen.



I andra salar handlar det mycket om marinarkologi.

Man kan med hjälp av HR-glasögon själv vara med nere i djupet och utforska ett vrak.



Här finns också otaliga montrar som berättar om fynd men också metoder att datera föremål som arkeologerna använder.

Det var ett mycket spännande museum, som man skulle kunna ägna många fler timmar åt att utforska.