

## Aktivitetmöte om Carl-Gustaf Svingel 14 september 2023



Höstens första aktivitetmöte lockade många intresserade.



Dagens talare var Ingrid Thörnqvist och rubriken på föredraget var "Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i det kalla krigets Berlin".



Ingrid var utrikeskorrespondent på SVT i Berlin under kalla kriget.

Hon kom att intressera sig för en okänd svensk som hjälpte människor att på hemliga vägar ta sig genom muren i det delade Berlin.



Han hette Carl-Gustaf Svingel och var inte diplomat som Raoul Wallenberg, den mer kände svensk som räddade människor.



Carl-Gustaf föddes 1916 och levde som fattigt barnhemsbarn i Bohuslän, efter att modern tvingats lämna bort honom vid två års ålder.

Han bytte senare sitt namn Samuelsson till Svingel.



Carl-Gustaf hade så småningom en god ekonomi och kunde vistas utomlands i perioder.

Enligt vissa rykten var kung Gustaf V orsaken till det, antingen som hans far eller som hans älskare.

Ryktena är dock inte bekräftade.



Den unge Carl-Gustaf försökte sig på en karriär som operasångare, men var inte särskilt lyckosam...

Under utbildningen var han kurskamrat med Birgit Nilsson, som ju hade större framgångar på operascenen.



Han slår sig så småningom ner i dåvarande Västtyskland, där han driver ett vilohem, Haus Victoria.

Där tog de emot flyktingar från öst som behövde vård och vila efter sina strapatser.

Verksamheten hade viss svensk prägel...



I Västberlin gick ryktet att svensken Carl-Gustaf Svingel kunde sammanföra människor som hade splittrats av muren.

Han lyckades förhandla ut politiska fångar ur DDR:s fängelser genom goda kontakter med ledande västtyska politiker som Willy Brandt och med falska diplomatskyltar.

Det var ju mycket säkrare att utverka legala utresetillstånd från DDR än att smuggla ut människor i bakluckan på en bil och andra metoder, som också användes för att hjälpa desperata människor.



Här ses Carl-Gustaf med ett av de par som hade kommit på var sin sida när muren byggdes, men som han lyckades återförena.

De fick båda arbete på Haus Victoria.



I sitt researcharbete kunde Ingrid konstatera att det återförenade paret fortfarande håller ihop och de kunde berätta sin spännande historia.



Carl-Gustaf blev genom sin humanitära kurirverksamhet bekant med familjen Sommerlath.

Här ses han med drottningen och en ung Victoria.

Drottningen hade släktingar i dåvarande Östberlin, som Carl-Gustaf kunde hjälpa på olika sätt, bland andra hennes farbror Ernst Sommerlath.



Ingrid fick möjlighet att intervju drottningen om hennes östtyska släkt.

De två fick bra kontakt och Ingrid fick sen också följa drottningen i hennes dagliga arbete, vilket blev till en ny bok: "Yrke drottning. Makten och möjligheterna".



Om det ska Ingrid berätta vid ett senare tillfälle...

Carl-Gustaf Svingel begravdes i Stockholm enligt hans sista önskan och en minnesceremoni hölls vid slottet.

