

Långvandring på Lidingö 29 augusti 2022



Vi blev inte fler än 7 deltagare på denna första långvandring för hösten.

Det hade regnat häftigt dagen före, men nu var det skönt väder om än lite höstkyligt när det blåste.

Vi åkte T-banan till Ropsten och sen buss till hållplatsen Kvarnen vid Kyrkviken.



Lidingö kyrka ligger i närheten och vi gick dit för att titta lite närmare.

Kyrkan, som uppfördes av Svante Gustafsson Banér och hans hustru Ebba Grip, stod färdig 1623.

Tyvärr är kyrkan stängd just på måndagar.

Vi fick i stället ägna oss åt kyrkogården, där ett stort antal "kändisar" ligger begravda.



Vi hittade modeskaparen Gunilla Ponténs grav...



... liksom Gustav Dahléns ståtliga gravsten.

Men Povel Ramel, Ulla Sallert Tage Danielsson(!), Hans Alfredsson, och många andra lyckades vi inte lokalisera på den stora kyrkogården.



Vi gick vidare norrut och passerade snart det som finns kvar av Bo gård, en av Lidingös äldsta och största gårdar med anor från förhistorisk tid.

Gården har troligen fått sitt namn efter riksdrotsen Bo Jonsson Grip, som förvärvade Lidingö i slutet av 1300-talet.

Byggnaderna fick sin nuvarande form i slutet av 1700-talet av den dåvarande ägaren, Carl Pfeiff, officer i Gustav III:s tjänst.



Det enorma vårdträdet finns fortfarande kvar på gården.

Idag ägs gården av Lidingö stad, som 1975 gjorde en omfattande renovering.

En av flyglarna används idag som samlingshall.



Vi fortsatte fram till Grönsta Gärde som är platsen för Lidingöloppetets målgång.

Några av de kortare loppet startar här också.

I fonden syns den gamla prästgården, som även fungerade som församlingsgård ända fram till 1978, då S:ta Annagården i närheten av Lidingö kyrka vid Kyrkviken började användas i stället.



Här finns ett löparmonument som hedrar segrarna i Lidingöloppet.

Deras namn skrivs år för år in på kopparplattor på monumentet.



Vi passade på att ta vår matrast här där det fanns lämpliga sittplatser.



Här finns en karta, där man kan se sträckningarna för de olika loppen liksom även andra, "vanliga" motions-spår.

Grönsta ligger i kartans nordvästra hörn, medan starten för det "riktiga" Lidingöloppet för eliten på tre mil finns i Koltorp, strax söder om Kyrkviken på kartan.



Efter matpausen återupptog vi vår vandring och gick då in på Lidingöloppetets bana.

Direkt kommer man till Grönstabacken, som räknas som en av de jobbigaste och som passeras av samtliga sträckkor.



Spåret går genom en härlig skog.



I stället för att bara gå utefter Lidingöbanans sträckning i skogen vek vi så småningom av vid Trolldalens stugområde.

I det som väl tidigare varit ett område med sommarstugor finns numera också fastboende.



Trolldalen ligger vid Lidingös nordvästra kust och det finns också en båthamn/marina.

Här fick också fotografen vara med på bild...



Trolldalsvägen svänger sen av söderut mot golfbanan via en lång ganska brant backe.

Några bänkar finns strategiskt utplacerade och där tog vi en vattenpaus.



På backkrönet korsar ett antal olika motionslingor och även Lidingöbanans norra sträckning bort mot Sticklinge.



Vi fortsatte vägen fram till golfbanan, som sträcker sig över ett stort område på båda sidor av vägen.



Gunvor, som hade en tid att passa, hittade en lämplig buss här vid golfklubben.



Vi andra fortsatte och passerade snart golfklubbens driving range, där några äldre gentlemän stod och tränade svingen.

Det är nog bra att det finns ett högt nät ut mot vägen...



Här och var fanns skyltar som påminde om att det stundar val snart.



Vi avslutade vid Norra Kungsvägen, där vi tog bussen tillbaka till Ropsten, nöjda efter en härlig vandring utan regn.

Vid Liljeholmen tog vi sen en avslutningsfika. Det har blivit en trevlig tradition.