

## Resa till Strängnäs domkyrka och Arsenalen 9 mars 2022



De 26 deltagarna i dagens resa hade turen att få ett underbart vårväder.

Bussen tog oss direkt till vårt första mål: Strängnäs pampiga domkyrka med anor från 1200-talet.



Vår guide samlade oss för en mycket informativ och intressant genomgång.



Hon berättade om utvecklingen av domkyrkan, som skett i flera steg sedan den första delen invigdes 1291.

Kyrkan har sedan byggts till och byggts om flera gånger.

Just här var det som **Gustav Vasa** valdes till kung, den 6 juni 1523.



En av de många sevärdheterna är altarskåpet från 1480–1490, med bilder från julens evangelium och, när man öppnat skåpet, passionshistorien.

Guiden visade på en modell hur det fungerar.



Här ses den innersta delen.

Skåpet är skänkt av biskop Kort Rogge och är ett av Sveriges största altarskåp.



Efter den intressanta informationen fick vi möjlighet att gå runt och titta på egen hand.

Den ståtliga predikstolen tillkom under Gustav III:s tid.



Här är det Stenbockska sidokoret med sina vackra takmålningar från 1300-talet.

Det är det äldsta av flera sidokor.



En annan sevärdhet är de återfunna och renoverade begravningsregalierna, som nu åter finns på plats.

De tre föremålen, två kronor och ett så kallat riksäpple, stals 2018 ur en förstärkt monter som stod avsidet i ett rum i domkyrkan.

Föremålen användes vid kung Karl IX och drottning Kristina den äldres begravingar i början av 1600-talet.



De har ett uppskattat försäkringsvärde på cirka 65 miljoner kronor, men anses vara kulturhistoriskt ovärderliga.

Föremålen hittades så småningom i en soptunna men var då rejält skadade.

De båda tjuvarna blev dömda till fängelse för grov stöld.



Här ses det fina gravmonumentet av alabaster över den endast tvååriga prinsessan Isabella, dotter till Johan III och Katarina Jagellonica.

Det anses vara ett av konstvärldens första barnporträtt och kanske det vackraste.



Det förnämliga Domkyrkobiblioteket har en lång historia med rötter i medeltiden.

Det är ett av Sveriges äldsta bibliotek som fortfarande finns kvar i sin ursprungliga miljö och det består av nästan 4000 titlar tryckta mellan 1468 och 1758 samt en handskriftsamling.



Domkyrkan sedd nerifrån Stora torget med Roggeborgen till vänster.

Den karakteristiska tornhuvu uppfördes på 1700-talet.

Roggeborgen är ett residens från slutet av 1400-talet uppförd av och uppkallad efter biskopen Kort Rogge.



Efter det givande besöket i domkyrkan och en skön stund i solen på kyrkbacken var det dags för lunch på restaurangen Elsas Kantin i ett rum för oss själva.

Vi serverades panerad fisk med potatis, remouladsås och sallad. Efteråt fanns kaffe och kaka.



Mätta och nöjda fortsatte vi till Arsenalen utanför staden, dagens andra mål.

Arsenalen är Skandinavien största militärfordonsmuseum, som visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram tills idag.

I museet ingår också en fin utställning med tennfigurer (inte bara tennsoldater) i olika miljöer.



Vi togs emot av vår guide i entrén.



Han visade oss sedan runt bland de över 70 fordon av olika slag som finns i museet.



Det blev en historisk exposé över utvecklingen av stridsvagnar och andra militärfordon i Sverige men också i andra länder.



Här ses en rysk stridsvagn bemålad för vinterkrig i Finland.



Här ses den så kallade "Per-Albin-bussen" från 1940.

Det utrustades för att vara en mobil radiocentral för regeringen, om de skulle tvingas lämna Stockholm.

Besättningen bestod av 14 män och kvinnor från Telegrafverket, som arbetade treskift, + två bussförare.



Vår guide, som varit tekniker under sin aktiva tid i försvaret, kunde verkligen sin sak.



Några tyska stridsvagnar från andra världskriget finns med i utställningen.



Det blev en noggrann genomgång med många tekniska detaljer, som kanske blev lite för många för några damer i sällskapet...

Men så var det här också ett utflyktsmål avsett att intressera våra herrar.

Och det lyckades det med.



Några "stationer" i utställningen visar hur man bärgade eller reparerade havererade fordon eller fyllde på bränsle.



Här ses en bandvagn byggd för att smidigt transportera trupp i terräng.

\*\*\*\*\*

Innan vi påbörjade resan hemåt fanns tid att äta en glass i solskenet eller titta på ett soldattorp med anor från 1600-talet, där en utställning berättar om svunnen tid.

Det var en mycket trevlig resa.